

JAARGANG 4
April 2024
NUMMER 6

Monumentaal Historisch Muiderberg

Waakt over het kwetsbare

IN DIT NUMMER



MIES BOUHUYS
bezoekt Echo



WOI
het leven in
Muiderberg



VOETBAL
ultiem overzicht over
een rijke historie



**Over leven en
overleven**
herinneringen van een
onderduikkind



Schip in kruierend ijs voor de kust bij Muiderberg - omstreeks 1928

Front - detail van een foto van het eerste elftal van SCM als kampioen 2de klasse AVB in 1953 (zie p 22)

inhoud

- 4** **MUIDERBERG MONUMENTAAL**
Over de recente activiteiten van de stichting om het Muiderbergse erfgoed te behouden
- 11** **MIES BOUHUYS ONTMOET PIET DE RAADT**
Het verhaal van het bezoek van de bekende kinderboekenschrijfster aan Muiderberg, opgetekend naar aanleiding van een radio-interview uit 1979
- 14** **HET DAGELIJKS LEVEN IN MUIDERBERG TIJDENS WOII (deel 1)**
Aan de hand van openbaar bronnenmateriaal en interviews met personen die het zelf hebben meegemaakt of de zonen en dochters daarvan, het leven tijdens de jaren 1940-45
- 18** **VOETBAL IN MUIDERBERG TOT DE JAREN '80**
Het verhaal van Muiderbergse Football Club in 1919 naar Voetbalvereniging Muiderberg in 1925 en uiteindelijk naar Sportclub Muiderberg in 1951
- 26** **OVER HET LEVEN IN MUIDERBERG 1942-1952**
Een terugblik op mijn kindertijd (deel 1)
Een 'oral story' van Arend Váhl over zijn jeugd wonend in Huize Boschlust met herinneringen van een onderduikkind
- 35** **DE ZEEMEEUW OP POOTJES?**
Een idee om het strandrestaurant vloedbestendig te maken zoals het vroeger ook was
- en verder**
- 3** **VOORWOORD**
- 5** **WIE IS WIE**
Oude groepsfoto ter herkenning
- 6** **UIT HET ARCHIEF**
De voorgeschiedenis van Roodekercke
- 7** **NIEUWE AANWINSTEN**
- 7** **IN MEMORIAM PETER WEGMAN**
- 8** **SPONSOR IN BEELD**
Makelaar Adviesgroep Vlaanderen
- 12** **BERICHTEN**
Mededelingen en informatie van de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg
- 30** **OPROEP DONATIE**
Steun de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg financieel met een donatie of word lid Club van 100
- 30** **CLUB VAN 100**
Verslag van de clubactiviteiten
- 32** **JAARVERSLAG 2023**
- 35** **COLOFON**

Afbeeldingen in deze uitgave zijn afkomstig uit het fysieke en digitale archief van de Stichting MHM, tenzij anders vermeld.

Voorwoord

Muiderbergs' wij gevoel een blij gevoel!

Dat ouderwetse dorpsgevoel dat kennen wij hier nog in Muiderberg. Het versterken daarvan, dat is één van onze doelstellingen als st-MHM. Zeker met ons halfjaarblad Monumentaal & Historisch Muiderberg: Voor Muiderbergers, door Muiderbergers, over Muiderbergers! Geschiedschrijving met een frisse, moderne uitstraling en veel aandacht voor verhalen die voor de huidige inwoners van ons dorp nog herkenbaar zijn.

Dat motto slaat aan. Het blad blijkt zelfs een collectors item te worden. We merken het ook aan de reacties die ons per mail bereiken. Zoals bijvoorbeeld Renée den Dunnen-Ohmstede die ons na het vorige nummer kort maar krachtig mailde: *Weer een prachtig blad! Dank!* Ook weer een reactie van onze burgemeester: *Geacht bestuur, In dank ontvang ik uw magazine van augustus. Wederom zeer lezenswaardig en opgesierd met unieke foto's. Iedere keer weer een genoegende deze te lezen. Persoonlijk vond ik het artikel over de Rijksweg/ A1 heel interessant. Groet en dank, Han.*

Zo ook bij het benaderen van adverteerders waar we zoeken binnen het postcodegebied 1399. En daar heeft zich heel wat 'geschiedenis' afgespeeld, vanaf de middeleeuwen tot nu toe. Om onderwerpen zitten we dan ook nooit verlegen. In de periode van Comité Oud Muiderberg (1976-ca. 2002) hebben Sierksma c.s. het diepere Muiderbergse verleden onderzocht en beschreven. Uit die bron putten wij nog steeds. In deze jaren '20 van de eenentwintigste eeuw verschuift de aandacht naar het meer recente verleden.

Met genoeg presenteren wij dan ook in het huidige nummer het hoofdartikel over 'voetbal in Muiderberg v.a. 1919', van de hand van John Zevenbergen en Rien ter Beek en mooi vormgegeven door Gerard Boer. We zijn er trots op dat

we dit verhaal, waar door de auteurs heel wat tijd en energie in is gestoken nu zo prominent in ons blad mogen publiceren. De voetbalclub, of liever de SCM, de sportclub want het gaat inmiddels over veel meer dan alleen voetbal, is een groot onderwerp in Muiderberg.

De behoefte om de verhalen uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog door te vertellen blijkt nog steeds sterk. Huib ter Haar, onze specialist op dit gebied, heeft de resultaten van interviews een paar jaar geleden met mensen die de oorlogsjaren in Muiderberg zelf hebben meegemaakt, waarvan sommigen al niet meer onder ons zijn, op papier gezet. Bijzonder is ook het stuk dat Arend Vahl, toen een joodse onderduikbaby geboren in Muiderberg, in de vorm van een memoir getiteld 'Over het leven in Muiderberg 1942-1952, een terugblik op mijn kindertijd', aan ons toestuurde. Het is een indrukwekkend, persoonlijk en soms ook emotionerend verhaal dat het verdient hier - opgedeeld in 5 afleveringen - te worden verteld.

Ook melden we de vacature voor een nieuwe redacteur omdat Jos Gunneweg afscheid neemt. Hij blijft nog wel geregeld artikelen leveren. Meer hierover in de rubriek 'berichten'.

Al met al weer een boeiend nummer geworden, denken wij.

Jos Gunneweg
Jan de Beus
John Zevenbergen
(redactie)



Muiderberg Monumentaal

WOENSDAG 30 NOVEMBER '23 ERFGOEDOVERLEG

Op 30 november vond in Muiden in het Muizenfort het Erfgoedoverleg plaats van de wethouder en de erfgoedambtenaar met de historische kringen, de archeologische club en de landelijke erfgoedorganisaties. Thijn Westermann en Jos Gunneweg zaten daar namens onze stichting.

Daar kwamen allerlei algemene onderwerpen langs maar ook de Kerkenvisie. Ook kwam ter sprake de studie van dominee Rein Brouwer 'Niet zomaar een Dak'. Er werd geconstateerd dat daar teksten in staan die zomaar in het kerkenvisie document zouden passen.

OPEN MONUMENTENDAGEN 2024 ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 SEPTEMBER

Noteert u alvast in de agenda, deze bovenstaande data. Wij starten binnenkort met de uitwerking van de activiteiten. Er is een landelijk thema maar wij leggen de nadruk op het oorspronkelijke thema en zullen ons inspannen voor zoveel mogelijk 'Open Monumenten' op deze beide dagen.

ADVERTENTIE

HART voor Kerk aan Zee

Word donateur

**en draag bij aan de instandhouding van het kerkgebouw
en aan de vele activiteiten die er plaats vinden.**

**Bankrekening NL84 RABO 0343 1092 71
Protestantse Gemeente Muiderberg**

Kerk aan Zee neemt in Muiderberg een bijzondere plek in; een historisch monument op de berg, grenzend aan het bos en uitkijkend op de voormalige Zuiderzee.

Het kent diverse functies van concertzaal tot expositieruimte, van vierplaats voor feesten tot gedenkplaats in dagen van rouw.

De begraafplaats is voor velen een toevluchtsoord. Tijdens 'Kerk Open' kan de toren worden beklommen.


KERK aan zee


DONATEUR
HART
VOOR KERK AAN ZEE

WIE IS WIE

We hebben natuurlijk nog stapels klassenfoto's maar voor dit zesde nummer weer eens iets anders. Een Muiderbergse toneelclub. Duidelijk jaren '60 dus niet Stuk voor Stuk (1984-2018).

Herkent u een vroegere acteur? Welk stuk werd er gespeeld? En misschien weet u waar we dit podium moesten zoeken (zaaltje Rechthuis, Verenigingsgebouwtje?). Laat het ons weten. Graag een mail naar bestuur@st-mhm.nl. In ons volgende nummer laten we weten wie-wie-was.



Oplossing MHM nummer 5



Het was de klassenfoto Oranje Nassau School 10 juni 1970, de klas van meester Jan Hardon, met 26 leerlingen.

Onze vaste briefschrijfster mevrouw Hannie van der Veen meldt dat het gaat om een combinatieklas van 4 en 5 en dat de helft van deze kinderen haar eerste klas was toen zij in 1966 in Muiderberg begon. Ze weet veel namen maar laat dat graag aan anderen over deze keer. En daar kwamen ze. Een mail van Miep ter Beek, met 18 namen, Klaas de Jong (erg leuk 'wie is wie') wist er 20 en Bert Hensbergen kwam met 24 namen.

Toen we alles bij elkaar legden misten we er nog drie. Toch maar even ons redactielid Jan (nr 4) gevraagd. Die raadpleegde op zijn beurt ook weer Jochem Niewöhner (nr 6) en zo konden we het overzicht compleet maken tot 27 namen. Een mooi resultaat!

De respondenten hebben een fabelachtig geheugen want spraken elkaar vrijwel nooit tegen. Hooguit de spelling van sommige namen. Daarbij hebben we zelf voor de meest voor de hand liggende optie gekozen. We komen zo op het volgende rijtje.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Rolf Hoetmer | 15. Ewald Holzhaus |
| 2. Gerrit 'kuuk' de Haan | 16. Anjo Vlug |
| 3. Klaas de Jong | 17. Bert Hensbergen |
| 4. Jan de Beus | 18. Marion Morees |
| 5. Frederik van Venetië | 19. Pity van der Veer |
| 6. Jochem Niewöhner | 20. José van 't Hof |
| 7. Arie Minnaard | 21. Miep IJsenbrand |
| 8. Dirk Grootendorst | 22. Leo Hoetmer |
| 9. Dirk Haverkamp | 23. Marja Heijnekamp |
| 10. Jan Nagel | 24. Johan Brak |
| 11. Bas Holzhaus | 25. meester Jan Hardon |
| 12. Paul de Haan | 26. Peter van Teunenbroek |
| 13. Henk Groenewegen | 27. Erik Stegink |
| 14. Victor Schipper | |

UIT HET ARCHIEF

Op een leeg land van de kadastrale kaart 1832 (perceel 503, eigendom van Jacob Saportas) wordt in 1897 door kapitein Van Doornick een houten landhuis gebouwd in koloniale stijl dat de naam Hoogenhuize krijgt. Van 1899-1904 woont hier burgemeester Niënhuis Ruys. Het huis wordt in 1933 door brand verwoest. De danmalige burgemeester J.L. de Raadt sticht er in dat jaar een kindertehuis, waarvoor hij een nieuw kruisvormig houten huis laat bouwen. Hij noemt het Noorthey en is het pand zoals wij dat nu nog kennen. Tijdens de mobilisatie gevorderd door militairen. Na de oorlog onderkomen voor kinderen van NSB-ouders die in gevangenschap verkeren. In 1951 gekocht door de Ned. Herv. Gemeente Amsterdam die er een jeugdhuis met kampeerterein van maakt en de naam wijzigt in Roodekercke. Rien Roos is een van de eerste beheerders. In 1977 verkocht aan Van Wagenveld die het in 1992 verkoopt aan de familie Vlaanderen en er tot 2009 het kantoor van de makelaardij heeft. Vervolgens en tot heden is het een woning.

- Mede gebaseerd op
- V.d. Heijde/Dam, Oud Muiderberg p 19
 - Kl Sierksma, Muiderberger landgoederen en huizen, St. COM, 1993
 - Digitaal archief st-MHM



◀ Villa Hoogenhuize uit 1905

Villa Hoogenhuize

Brand in Villa Hoogenhuize 1933 ▶



◀ Herbouwd in 1933 als Noorthey

Oproep aan NSB-kinderen die rond 1987 in Noorthey verbleven (uit KRO gids 10/4/ 2010) ▶

NSB-kinderen van Noorthey

GEZOCHT In kindertehuis Noorthey in Muiderberg werden na de oorlog kinderen van 'foute ouders' opgevangen. Ada de Lange heeft deze NSB-kinderen drie jaar met veel plezier verzorgd. Ze wil heel graag weten wat er van hen is geworden.



Ada de Lange aan het werk in kindertehuis Noorthey. OPROEP GEZOCHT
 Noorthey was een kindertehuis in Muiderberg dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Het werd als opvangplaats voor NSB-kinderen wier ouders waren opgepakt. Ada de Lange was het voor die tijd, want in het meeste kindertehuis werden jongens en meisjes gescheiden. Het schoolmeester was die van de kinderen NSB-ouders hadden. Ze mochten het wel aan het feit dat

EEN VONDST

Een kamphuis, enkele bungalows, een kampeerveld op een bebost terrein van 2½ ha vol natuurschoon - met speelweide en volleybalveld;

grenzend aan een onoverzienbaar, voor kinderen veilig meer met roeigelegenheden, schommels en wippen;

grenzend ook aan een rustige dorpsbrink met statige bomen; in de nabijheid van een klein bos met wonderlijke echo, leuk doolhof en voetbalveld;

niet ver van een beroemd historisch slot, gelegen aan de monding van een helder visrijk riviertje, dit alles 16 km vanaf de hoofdstad

zo'n vondst voor scholen, verenigingen, particulieren is:

„ROODEKERCKE“

te MUIDERBERG.

Buitencentrum van de **HERVORMDE JEUGDRAAD AMSTERDAM.**

Kampbeheerder:
M. Roos,
 Nieuwe Weg D 64,
 Muiderberg.



◀ Roodekercke als buitencentrum voor de jeugd en als kampeerterein tot 1992

NIEUWE AANWINSTEN IN DE SCHATKAMER VAN MONUMENTAAL EN HISTORISCH MUIDERBERG

door JAN DE BEUS

Nu voor de zesde keer, een beknopt resume van recente aanwinsten en schenkingen.

Zoals gewoonlijk ontvingen we de laatste edities van Tussen Vecht en Eem, Heemschut, Villa Amuda en onze eigen Dorpspraakkrant. Tevens enkele oude schoolfoto's (Oranje Nassau School) en een autobiografische tekst van een oud Muiderberger over het leven op het dorp tussen 1943 en 1953. Daar over leest u elders in dit magazine meer!

Onze hoofd-redacteur Jos Gunneweg schonk ons een reeks afleveringen van Naardens Historisch tijdschrift De Omroeper waar ook veel historie over Muiderberg in te vinden is en Nel de Wit een oude foto van de Tesselschadelaan voordat de nieuwe sociale woningbouw huizen er stonden.

Een belangrijke schenking kwam binnen van Rika en Jan ter Beek die ons een archiefdoos vol materiaal over de Echo en Muiderberg schonken. Krantenknipsels, echomuurmetingen en -berekeningen, teksten en tekeningen van Piet de Raadt, luchtfoto's van o.a. Hans Kortekaas en anderen waaronder van de Kerk aan Zee (zonder dak) na de brand in 1934, vroege foto's van de familie Nagelhout, Huize Elba aan de Googweg en een enorme collectie knipsels en info over de perikelen rond om De Lepelaar. Dit en nog veel meer. Teveel om te noemen.

Een tweede belangrijke schenking is een collectie van 43 foto's van Muiderberg en Muiderbergers. Foto's vanaf het begin van de vorige eeuw tot de zeventiger jaren. Hierbij veel schoolfoto's en ook familiefoto's van de Burgemeestersfamilie De Raadt. Veel bekende namen komen we tegen. Los van hoofdonderwijzers Meijer en Vreeken ook leden van de families Niewohner, Gijzen, Hoetmer, Ter Beek, De Beus, De Haan, Van Rooijen, Post, Vooren, Wegman, Stegink, Van den Berg, Slokker, Romein, Nagelhout, enz., enz. Tevens aanwezig 18 ansichtkaarten uit de periode 1905-1960. Alles geschonken door Claudia de Raadt.

Grote dank wederom aan alle genoemde en anonieme schenkers!

We houden het er in: Gaat zo voort! Wij zijn er als Stichting MHM bijzonder blij mee!



IN MEMORIAM PETER WEGMAN



Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het tragische bericht van het plotselinge overlijden op zaterdag 10 februari van Peter Wegman in de leeftijd van 64 jaar.

Peter, de onstuitbare motor achter de stichting Muiderbergse Feesten, de man van de kerstboom en recent ook de kerstmarkt op de Brink, maar ook de ceremoniemeester bij de dodenherdenking. De man van de Vrijwillige Brandweer. De man ook die onvermoeibaar vele duizenden oude ansichten en foto's digitaliseerde en oude filmpjes tot een vertoonbaar geheel monteerde. De man die deze collectie bij de oprichting van onze stichting aan ons overdroeg, waarmee zijn werk voor eenieder op aanvraag toegankelijk werd. Een geste van onschatbare waarde. Jan de Beus schreef zijn portret in het eerste nummer van dit magazine: Peter Wegman een man van daden! Een groot Muiderberger is van ons heengegaan.



Makelaar Adviesgroep Vlaanderen

door JAN DE BEUS & JOS
GUNNEWEG

Erik Pieter Vlaanderen, beter bekend als EP (wie kent hem niet?) ontvangt ons in zijn kantoor aan de Dorpsstraat - we schrijven 29 december 2023 - en vertelt ons over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf, dat in 1946 opgezet door zijn vader, later overgenomen door zijn moeder en nu door hem voortgezet.

EP vertelt dat zijn vader woonachtig was in Naarden, zijn moeder kwam uit Muiden. Ze trouwden 14 februari 1946 en trokken in, in villa Flevorama. Erik geboren in 1954 op de Brink, in de ooit door de componist G.A. Heinze bewoonde Villa Caecilia is een op en top Zandhaas die een zeer actief leven leidt als makelaar, politicus en fervent verzamelaar

van de werken van de Muiderbergse schilders Jan Meijer, Jan de Beus en Nico Huppes.

Vijfenzeventig jaar makelaardij, zes locaties

De Villa Caecilia bood zo'n twintig jaar onderdak aan het makelaarskantoor, maar in totaal bestaat de zaak al meer dan 75 jaar. De start was zoals gezegd, in de villa Flevorama aan de Nienhuis Ruijskade, vervolgens de bovengenoemde locatie aan de Brink, daarna in de verbouwde voormalige stal van de Echohoeve aan de Echolaan, vervolgens het grote huis op Roodekercke aan de Flevolaan, en als voorlopig slot het voormalige Rabo Bank gebouw aan de Dorpsstraat op de plek waar ooit het wooncomplex De oude Florisberg stond. In het

interview van Ellen Schokker, te lezen in het Extra Magazine van het Muidernieuws (januari 2023) wordt Erik daadkrachtig, milieubewust en gewiekst genoemd. Hij zegt er zelf over 'Mijn woorden zijn helder en duidelijk en mijn wapen'.

Een familiebedrijf

Zijn te vroeg in 1967 overleden vader liet los van Erik nog een zoon en twee dochters achter. Erik's moeder runde na dit drama met hulp van haar zuster met volle vaart de zaak. Erik is officieel al met pensioen maar in zijn geval betekent dat alleen op zondag vrij.

De makelaar als burger

Hij vertelt over zijn loopbaan bij de belastingen en het halen van zijn makelaarspapieren in 1992.

1946-1950



1950-1969



1969-





Huidige pand Makelaardij Vlaanderen vanaf 2009

Hij doet financieringen van Groningen tot Maastricht, maar qua verkoop zit hij op het specialisme Muiden en Muiderberg.

Erik is getrouwd en het samengestelde gezin heeft vijf kinderen en twee kleinkinderen. Het artikel van Ellen Schokker eindigt met Erik's woorden: 'Ik hoop dat 2023 een jaar wordt van rust en vrede, waarin de raadsleden in harmonieuze samenwerking kunnen werken aan behoud van groen en biodiversiteit. In goede samenwerking met

boeren, ondernemers en burgers. Om samen stap voor stap alle problemen te verlichten of op te lossen'.

En, vragen wij, de opvolging?

Daar wordt nog over nagedacht, deelt EP mee. Dit alles gewisseld zijnde nemen we afscheid met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

De panden waar de makelaardij kantoor hield

(vlnr onderaan)

- 1946 - 1950
Villa Flevorama - N Ruyskade
- 1950 - 1969
Villa Caecilia - Brink
- 1969 - 1992
Verbouwde voormalige stal van de Echohoeve - Echolaan (foto voor de verbouwing)
- 1992 - 2009
Het huis op Roodekercke
- 2009 - heden
Gebouw voormalige RABO Bank (situatie 1968, gebouwd door Coöperatieve Raifeissenbank) - Dorpsstraat

-1992

1992-2009

2009-heden



Slechts het beste van de koe gaat naar onze klanten toe



Dorpsstraat 14 | 1399 GV Muiderberg | 0294 26 1315 | info@slagerijdalmulder.nl

Zelf je energie opwekken?

Vraag naar de mogelijkheden

C.D. de Haan B.V.
installatiebedrijf en winkel sinds 1910

INSTALCENTER

Installatiebedrijf C.D. de Haan Dorpsstraat 1, Muiderberg - Telefoon 0294 261 313
Kijk ook op www.cddehaan.nl. Wij zijn aangesloten bij InstalCenter.

Altijd deskundig. Altijd dichtbij.

‘**P**al voor vijf over zeven viel de stroom uit in het dorp. Iets voor achten was de elektriciteit weer terug. Iedereen fluisterde sabotage!’ We horen deze woorden op geheimzinnige toon uitgesproken door radioverslaggever Jan Rijff. Bij het Rechthuis in gesprek met Mies Bouhuys. Het is 5 juli 1978. We luisteren naar een opname oorspronkelijk op een cassettebandje opgenomen door Jan de

zo’n beetje ook. Mies Bouhuys met haar toen van de radio bekende nasale stem, een boeiend vertelster begint met een gedicht over Muiderberg (zie kader)*.

Het programma is zeer interessant zowel vanuit de Muiderbergse geschiedenis, het springt van ca 1935 of nog eerder, naar eind jaren ‘70. De sfeerbeschrijving van de plekken in het dorp en het optreden van ome Piet de Raadt (Muiderberg, 1911-1987). Ook

Over Muiderberg

*Terugkeren in mijn eigen kleine huisje.
De onherroepelijke dijk die water water maakt,
nog niet gesloten zekerheden
Kastelen die de zee niet krijgen zal.
Het huisje met de vlag,
de vader vlakbij maar ongezien.
Ademen, opengaan de harde helften van mijn schelp,
vergeten het binnenste weggeven*

Mies Bouhuys in 1980 - foto uitgeverij Holland



Mies Bouwhuys ontmoet Piet de Raadt

door JOS GUNNEWEG

Beus, van het zes uur durend VARA radioprogramma Zomerkwartaal waarin als vast item ‘Terug naar met’, een wandeling die de radioverslaggever maakt met een bekende Nederlander in zijn geboorteplaats of de plaats die een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn jeugd.

Nu als gast dus schrijfster Mies Bouhuys (kinderboeken-schrijfster, dichteres en schrijfster en vertaalster van toneelstukken en musicals, Weesp 1927-Amsterdam 2008, gehuwd met de dichter Ed Hoornik), die teruggaat naar Muiderberg waar zij herinneringen ophaalt aan de tijd dat zij hier als klein kind met haar ouders in een vakantiewoning op vakantie ging: ‘een klein paradijs!’. Bouhuys en Rijff, ze moeten onder een paraplu staan. Het klettert van de regen en niet

een stukje literatuurgeschiedenis en eveneens uit een oogpunt van radiogeschiedenis interessant. Mies Bouhuys vertelt over de jaarlijkse vakanties van het gezin in Muiderberg in een huis waarvan de bewoners in de zomer dan achterin het schuurtje gingen. Over de Gooische Stoomtram ‘... er zijn een heleboel dingen niet veranderd

... waar wij nu zitten bijvoorbeeld (het Rechthuis). Was het eindpunt van de Gooische Stoomtram. Ik stond als kind heel vaak op dit punt te wachten ... kwamen ook familieleden mee’.

Als het droog is maken Rijff en Mies Bouhuys een rondwandeling door het dorp. Zo ontmoet zij Piet

Piet de Raadt als Echo Oproeper (1979)





Piet de Raadt werkend in 'zijn' Echobos

de Raadt die als Echo Oproeper de Echo demonstreert en later een rondleiding op de Algemene Begraafplaats verzorgt. Het is waarschijnlijk het enige document waarop de stem van Piet de Raadt en wel als Echo Oproeper te horen is! Uniek!

Mies en verslaggever lopen met Piet de Raadt poortje door naar de Echo. Intrigerend optreden. Vooral omdat hij van plek verandert. Eerst 'buiten de stip' verhaal vertellen dan pratend lopen naar 'de stip' en daar het Echo gedicht gaan roepen waarbij zijn stem verandert en het echo-effect hoorbaar wordt. We horen dat duidelijk! We lieten de opname vorig jaar ook aan Claudia de Raadt horen. Die was er begrijpelijk zeer van onder de indruk haar vader zo te horen en vertelde er ook van geleerd te hebben wat het optreden zelf betreft. En gaat dat pratend lopen ook in haar eigen, optreden zo doen.

Ze wandelen ook langs de plek waar tot 1970 Hotel Café Flora stond, op de hoek van de Badlaan en het strand. In de speeltuin daarvan, zo herinnert Mies Bouhuys zich, mochten de kinderen van de vaste badgasten op vrijdag zonder consumptie daar gratis in. Ze vertelt over haar eerste zwemervaring: 'ik zwèm, ik zwèm!'

Dan keren ze terug naar Het Rechthuis. Verhaalt over oorlogsherinneringen. Die betreffen vooral Weesp, haar woonplaats toen. Dan arriveert een oudere zuster van Mies Bouhuys bij het Rechthuis net een grote familiefoto, gemaakt op het strand begin jaren '30. Ze vertellen samen over de familie en geven een sfeertekening van het strandleven in die jaren, Noemen de namen van de verschillende verkopers van ijs en vis en andere waren. En dan is het uit.

Bron

Digitaal archief st-MHM, CD fysiek archief doos 35 overgenomen van cassettebandje opname van J de Beus, geschonken aan st-MHM 2022.

* Gedicht van de opname af genoteerd. Waarschijnlijk voor de gelegenheid geschreven, en vermoedelijk niet uitgegeven. We hebben hiermee wel iets bijzonders te pakken!

BERICHTEN

BRIEF BEZWAREN ZONNEPARK NOORDPOLDER

Op 28 september werd een brief verzonden met gedegen onderbouwde bezwaren tegen het idee van de Joodse gemeente voor het aanleggen van een zonnepark in de Noordpolder ter hoogte van de Googweg. Ook werd door het bestuur een inbreng geleverd in verschillende overlegsituaties over dit onderwerp. Andere organisaties hadden eveneens bezwaren ingebracht wat ertoe leidde dat het idee werd ingetrokken. Stemt tot tevredenheid.

RAADPLEGEN ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK

Wanneer u onze digitale collectie, onze bibliotheek of de documentatie in ons archief wilt raadplegen, neemt u contact op met Jan de Beus, onze vice voorzitter-archivaris, bereikbaar via debeus@hetnet.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ARCHIVERING (herhaalde oproep)

Wij zoeken nog enkele digitaal vaardige personen met belangstelling voor de historie van ons mooie dorp, die wat tijd zouden willen besteden om onze archivaris te helpen bij het inventariseren en registreren van documenten en objecten in ons archief en bibliotheek. Zeer leerzaam! Ook voor de Open Monumentendagen 14-15 september a.s. zoeken wij nog een paar vrijwilligers om bij de uitvoering van sommige activiteiten te helpen.

Aanmelden via bestuur@st-mhm.nl

ZIENSWIJZE TRACÉ VOORSTELLEN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN TENNET

Op 14 november 2023 heeft onze stichting een zienswijze ingediend waarin de bezwaren worden uiteengezet tegen het door TenneT aan het oorspronkelijke plan toegevoegde mogelijke tracé variant tracé Noordpolder m.b.t. de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad. Er zijn vanuit de Dorpsraad en verschillende andere organisaties en clusters van particulieren nog een flink aantal meer zienswijzen ingediend. Ook door de gemeente Gooise Meren.

OVERDRACHT VERZAMELINGEN AAN ONS ARCHIEF

Ons archief is wederom verrijkt

met interessante verzamelingen en objecten. Zijn er meer mensen die hun Muiderbergse ansichten, boekjes of andere objecten een tweede leven gunnen in een openbare collectie, zij kunnen uiteraard bij ons terecht. Neemt u dan contact op via debeus@hetnet.nl.

REDACTIELID GEZOCHT

Wegens vertrek van een lid van de redactie zoeken wij een nieuwe redacteur voor dit mooie magazine. Bent u geïnteresseerd in de Muiderbergse historie, hebt u een vlotte pen en vindt u het leuk om de inhoud van dit blad mede te bepalen, meld u als lid van de redactie. Tijdsbeslag 2x 10 à 15 uur per jaar.

Mail aan bestuur@st-mhm.nl.

ENCYCLOPEDIË OUD MUIDERBERG

We vermelden hier als gebruikelijk de Muiderbergse encyclopedie, het magnum opus van Harry Mock die te raadplegen is op encyclopediemuiderberg.nl.

'ORAL HISTORIES'

Oral History is het vastleggen van door oudere personen mondeling vertelde verhalen op cassette of een digitale geluidsdrager. Op zaterdag 14 oktober 2023 kwamen de dames Magrijn, kleindochters van de oude eigenaar van Café-Hotel Flora Jean Richard, naar het OC om hun verhalen aan de redactie te vertellen.

Een paar weken later op zaterdag 18 november voerden Jos Gunneweg en Cees Petersen gesprekken met de heren Noija sr en jr. Senior was als kind bewoner van Ambonnezenkamp De Coehoorn. Het was eenzelfde soort sessie als met de dames Magrijn betreffende Flora. Zeer persoonlijke verhalen gedeeld waar je echt van onder de indruk komt en beseft dat je daar zorgvuldig mee moet omgaan. Cees Petersen zal in een van de volgende nummers op basis van dit interview een aanvullend artikel schrijven.



vlnr Bernadette en Betty Magrijn, Jos Gunneweg, Huib ter Haar, Jan de Beus, Yvette Magrijn | foto - Guus Kroon



vlnr. Anice Noya, Alain Noija, Cees Petersen en Thijn Westermann



WISSELING VOORZITTERSFUNCTIE

Ons bestuurslid Michiel Koekkoek besloot per 6 november, na zijn eerste termijn, zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij zegde toe wel een aantal uitvoerende werkzaamheden te willen blijven doen. Het bestuur bedankt Michiel voor zijn

inzet en uiteraard voor zijn toezegging die zeer welkom is.

Voor deze vacante bestuursplaats is inmiddels een aspirant opvolger gevonden en wel in de persoon van John Zevenbergen die eerder reeds de redactie kwam versterken. Van beide kanten wordt een proeftijd van een half jaar aangehouden.

Voorts heeft per 31 december Jos Gunneweg na die functie vanaf de oprichting te hebben vervuld, met het oog op de noodzakelijke verjonging van het bestuur, de voorzittershamer overgedragen aan Frits Vlaanderen. Het bestuur dankt Jos Gunneweg voor zijn inzet en wenst Frits Vlaanderen veel succes in zijn nieuwe rol.

IN MEMORIAM HERMANN NIEWÖHNER

Wij herdenken hier Hermann Niewöhner, geboren 7 november 1931, overleden 9 januari 2024.

Hermann was een markante figuur in ons dorp. De laatste 'binnenboer' van Muiderberg en bouwer, samen met zijn zoon Henk, van de maquette van de Kerk aan Zee, waar wij eerder een artikeltje aan wijdden.

We zagen Hermann vaak op zijn scootmobiel, die hij uitdaggend de 'Maxmobiel' had gedoopt, op het Sparpleintje geanimeerd een praatje maken met andere dorpsgenoten.

Het is zoals een van de dochters bij de uitvaartdienst zei: 'Het is ook voor dorp Muiderberg een verlies, de laatste binnenboer is niet meer. Dorp Muiderberg zal nooit meer hetzelfde zijn'.

In een van de komende nummers zullen wij uitvoeriger op zijn leven en werken als boer aan de Badlaan terugkomen.



NIEUWS OVER HET BOEKPROJECT 7 EEUWEN KERKGESCHIEDENIS OP DE MUYDER BERG

Bij het drukklaar maken van dit nummer kwam het bericht dat na enige stagnatie, de fondsenwerving de 100% nadert. Het is vrijwel zeker dat het project er komt, al zal de verschijningsdatum niet meer in 2024 kunnen vallen. Jos Gunneweg, de geestelijke vader van dit project, die nu niet meer de voorzittersfunctie hoeft te vervullen, zal de trekker hiervan zijn.

Zodra er meer nieuws is zullen wij onze donateurs en andere relaties per email nieuwsbrief hiervan op de hoogte stellen.

HET DAGELIJKS LEVEN IN MUIDERBERG TIJDENS WO II (deel 1)

In de eerdere drie artikelen hebben wij de oorlogsdagen van mei 1940 tegen Nazi Duitsland besproken. Maar hoe ging het verder na de capitulatie van 14 mei en tijdens de bezetting door de Nazi's tot aan 5 mei 1945? Hoe ging het met de inwoners van Muiderberg zèlf? Hoe raakte het hun dagelijks leven? Hadden ze honger? Hoe gedroegen de Duitsers zich? Waren er ook in Muiderberg onderduikers, verzetsmensen en joodse mensen?

In drie artikelen proberen we daar een antwoord op te geven op basis van o.a. gesprekken met oudere Muiderbergers die de oorlog meemaakten. In deel 1 een schets van hoe het leven na de meidagen 1940 verder ging.

door HUIB TER HAAR

Meidagen 1940

De oorlogsdagen eindigden voor de inwoners van Muiderberg met de evacuatie van 13 tot 16 mei naar Enkhuizen en Andijk. Tegelijkertijd begon het Nederlandse leger met de terugtrekking uit de Grebbelinie (lijn Amersfoort-Rhenen) in de nacht van 13 op 14 mei. Het 42e bataljon infanterie betrok in de vroege ochtend van 14 mei haar stellingen in het verlaten Muiderberg. Het was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de laatste voorverdediging van de hoofdstad Amsterdam. Het krioelde van de soldaten. Maar niet voor lang, want Nederland capituleerde na het bombardement op Rotterdam later die dag. Het kwam daardoor net niet tot een

confrontatie met de Duitsers, althans niet bij Muiderberg. Daarna begon vrij snel weer het 'normale' leven, maar dan onder het toenemende juk van de Duitsers.

Piepklein dorp

Muiderberg was indertijd nog Meen piepklein dorp. Geen nieuwbouw als Buitendijke of van der Helstpark. Het dorp liep niet verder dan de dijk bij de Rijver en langs de Blikwijk tot aan de Eikenlaan en Kocherbos. En overal loopgraven, prikkeldraad, tankversperringen en bunkers, van het IJsselmeer tot aan het Naardermeer. De polders rond Muiderberg waren tijdens de mobilisatie en meidagen onder water gezet, want Muiderberg was onderdeel van de Waterlinie rondom de Randstad. Maar toen de meidagen voorbij waren, moesten die weer worden drooggemalen. En dat zou maanden duren.

Het gewone leven herpakte zich. Veel Muiderbergers werkten op één van de vele boerderijen en het boerenleven ging gewoon door, de koeien moesten worden gemolken etc. Er waren toen veel meer boerderijen dan nu, want er was toen nog geen nieuwbouw en veel ging nog met handkracht. Andere Muiderbergers werkten in de middenstand of horeca, op school, bij Kruitfabriek Muiden of in Amsterdam of het Gooi. Hun leven ging ook gewoon weer door.





◀ Muiderberg met onbebouwde Zeeweg en Flevolaan

linksonder
Overgave aan de
Duitsers - bron NMIH

School

De Oranje Nassaschool die tijdens de mobilisatie en meidagen militair hospitaal was geweest, werd na enige tijd weer door scholieren betrokken. De Hottentot-boerderij (west van de Hakkelaarsbrug) was eveneens militair hospitaal geweest en herpakte haar eigenlijke boerenfunctie. De paarden van Nederlandse militairen gingen weer terug naar de kazernes in Amsterdam of terug naar de eigenaars. De inkwartieringen van soldaten en officieren in de boerderijen kwamen ten einde. De wapens van de Nederlandse soldaten werden op 15 mei verzameld bij de Hakkelaarsbrug en bij de Duitsers ingeleverd. Behalve Kamp Coehoorn dat vrij snel door de Duitsers werd betrokken kwamen de barakken aan de Flevolaan, Zeeweg en bij manege Any Dale en de Hakkelaarsbrug weer leeg te staan.

Duitse inwoners

Toen de oorlog uitbrak woonden er enkele Duitsers in Muiderberg. Op 10 mei werden zij door de Nederlandse politie opgehaald en geïnterneerd in Amsterdam. Later in de oorlog kwam er opnieuw een Duitser naar Muiderberg, Otto Helman. Hij ging met zijn echtgenote aan het begin van de Nienhuis Ruyskade wonen. Hij werd als een aardige man gezien, maar werd na de oorlog opgepakt door mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Kamp Coehoorn

In de barakken van Kamp Coehoorn aan de Eikenlaan werden enige tientallen Duitse soldaten ondergebracht. Die dienden overigens niet voor het 'bezetten' van Muiderberg, maar voor het radioverbindingenstation van de Duitse marine & koopvaardij. De soldaten werkten en sliepen in de barakken, de officieren in o.a. Hotel 't Rechthuis.

De relatie van de Muiderbergse burgerij met de Duitsers was in het algemeen vrij kalm. Zij deden 'hun ding' in hun Kamp en dat was het. De Duitsers verordonneerden wel dat alle huizen moesten zijn verduisterd. Nalatigheid kon worden bestraft, omdat de Duitsers bang waren dat Kamp Coehoorn kon worden gebombardeerd.

Vlakbij Kamp Coehoorn was Jaap van den Berg als jongen in een sloot gevallen. De Duitsers zagen het, hielpen hem uit de sloot en lieten hem zich opwarmen bij de kachel in hun Kamp. Toen hij weer een beetje was opgedroogd, kreeg hij een brood mee voor thuis. Het waren aardige soldaten.

Muiderbergse meisjes hadden tijdens de mobilisatie regelmatig een relatie of een flirt met Nederlandse soldaten. Dat was echter slechts incidenteel het geval met Duitse soldaten. Eén

meisje vond een Duitse soldaat leuk, die in het complex Tramzicht op de Brink was ingekwartierd. Ze ging op bezoek, maar zag zijn trouwfoto op het nachtkastje en vertrok weer snel. In een klein dorp als Muiderberg, waar iedereen elkaar kende, zou een relatie niet gauw zijn geaccepteerd. Er waren wel enkele prostituées ('pretdames'), die ook Duitse soldaten hebben 'bediend'. Zij werden na de oorlog gevangengenomen en vernederd, o.a. onkruid wieden tussen de basaltblokken van de dijk.

Bunker Kocherbos

De Duitsers van Kamp Coehoorn oefenden regelmatig op het open veld van het Kocherbos. Daarbij leerden zij ook hoe je een bunker inneemt. In het bos kun je nog steeds een zwart geblakerd exemplaar zien staan. Na de oorlog is een vijver ('slangenvijver') op of bij het veld dichtgegooid om er een voetbalveld (inmiddels een hockeyveld) van te kunnen maken. De Duitsers 'visten' wel eens in de Dobbertjeskom, met handgranaten ...

Een enkele keer werd het de Duitsers menens! De Duitse verbindingssoldaten zaten meestal slechts enkele maanden in Muiderberg. Veel van hen



SPAR MUIDERBERG VOOR UW DAGELIJKS GEMAK

VILLA CAECILIA - BRINK 24



FLEVRAMA - N. RIJJSKADE 1



ECHOHOEVE - ECHOLAAN 6A



ROODEKERCKE - FLEVOLAAN 5

75 JAAR VLAANDEREN MUIDERBERG

telefoon 0294 26 3230



DE OUDE FLORISBERG - DORPSTRAAT 17

moesten daarna naar het Oostfront. Eén Duitse soldaat probeerde daarom te deserteren. Hij werd in de hooiberg bij hotel & boerderij 't Rechthuis gezien - en waar boerenzoon Luuk ter Beek bij stond - ter plekke doodgeschoten wegens desertie. De Duitser was een Beierse boerenzoon die zich thuis voelde tussen de koeien van het Rechthuis. Luuk noemde hem 'Otchie' en maakte vaak een praatje met hem.

De jeugd

De jeugd moest ondanks de Duitse bezetting nog steeds naar school, de openbare of protestants-christelijke Oranje Nassauschool of de katholieke school in Muiden of de Rehobothschool in Naarden. Voor de scholen in Muiden of Naarden moesten ze te voet, enkelingen per fiets of konden meerijden. Ze speelden veel in het Echobos en Kocherbos hoewel het Kocherbos soms niet toegankelijk was omdat de Duitsers er oefenden, rond de bunkers en waar nu het hockeyveld is. De jeugd was dol op de nog niet dichtgegooiden loopgraven, de donkere bunkers. Ze zocht vaak naar achtergebleven munitie, hoe gevaarlijk ook. Hennie Brak herinnerde zich de koepelkazemat bij haar huis waarvan de Duitsers de koepel hadden opgeblazen. In de betonnen onderkant kon je leuk spelen want 'het dak was eraf', hoewel haar moeder dat niet zo'n goed idee vond.

Ook Hermann Niewöhner speelde graag in een oudere kazemat aan de andere kant van de A1 waar zijn vriendje in de naastgelegen boerderij woonde. De boer heeft de door de Duitsers dichtgemetselde kazemat na de oorlog weer opengemaakt. Hij sloeg er zijn aardappelen op en er 'woonde' een biggetje. De kazemat staat er nog steeds. Hermann had in één van de loopgraven (waar nu de Florisberg staat) een mitrailleurkogellint van een meter lang gevonden. Hij had die mee naar huis genomen, maar er zo slecht van geslapen dat hij het lint in een diepe kuil bij de boerderij aan de Badlaan (nu het appartementengebouw Badlaan 3) had begraven. Hij heeft het later niet meer kunnen terugvinden.

In een loopgraaf vond de vader van Piet Wegman een handgranaat. Hij heeft die gebruikt om in de Dobbertjeskom te 'vissen'. Na ontploffing kwamen de dode vissen bovendrijven. In het water voor Villa Flevorama vond boerenzoon Piet van Diest met zijn vrienden na de oorlog een groot aantal losse patronen. Ze hebben het gelukkig laten liggen. Een andere keer hebben hij en zijn vrienden een vuurtje gestookt op kogels die zij elders hadden gevonden. Levensgevaarlijk, maar het is goed afgelopen!



Barakken Coehoorn aan de Eikenlaan

Boerderij Niewöhner aan de Badlaan



Verantwoording

Dit artikel is geschreven aan de hand van openbaar bronnenmateriaal en zorgvuldig opgetekende en geverifieerde interviews met personen die het zelf hebben meegemaakt of de zonen en dochters daarvan. Persoonsnamen van inwoners die aan de kant van de bezetter stonden zijn achterwege gelaten in het geval directe familieleden nog in Muiderberg wonen. Overigens zijn vrijwel alle namen algemeen bekend uit mondelinge overlevering, echter nog niet eerder in deze samenhang in een lopend verhaal uitgewerkt.

De namen van de informanten zijn vermeld in een bronvermelding die gegeven wordt aan het eind van deel 3 van deze reeks. De auteur dankt hen allen.

Muiderberg, 8 januari 2024 | Huib ter Haar

VAN MFC 1919 NAAR VV MUIDERBERG 1925 EN SC MUIDERBERG 1951

VOETBAL IN MUIDERBERG

SportClub Muiderberg (SCM) is een begrip in Muiderberg en omstreken. De club kent een rijke historie en mag vanwege dit laatste aspect niet ontbreken in het MHM magazine. De hoeveelheid informatie die bewaard is gebleven van deze club is overweldigend en tot op de dag van vandaag is één van de auteurs van dit stuk, Rien ter Beek, bezig met het digitaliseren hiervan. De meeste informatie die hierbij gedigitaliseerd wordt is verzameld en bewaard door de broer van Rien, Jan ter Beek. Het moge duidelijk zijn dat zoveel informatie niet op enkele bladzijden van dit magazine kan worden weergegeven. Daarom is er voor gekozen om met name de beginjaren van het voetbal in Muiderberg te belichten - ook in lijn met de doelstelling van dit magazine - en enkele wetenswaardigheden uit de verschillende clubbladen op te nemen. Daarmee stopt het overzicht in de jaren '80 van de vorige eeuw.

door JOHN ZEVENBERGEN en
RIEN TER BEEK

MUIDERBERGS VROEGSTE VOETBALHISTORIE, HET SEIZOEN 1919-1920

De SCM bestaat dit jaar 96 jaar en zal in 2028 het 100-jarig jubileum vieren. Om precies te zijn - en zoals ook te traceren op de website van de sportvereniging [1] - zag Voetbal Vereniging Muiderberg (VVM) op 1 september 1928 het daglicht en werd er gespeeld op wat nu de Dorpswei wordt genoemd.

VVM werd opgericht door meester Vreeken en de directe aanleiding voor de oprichting waren de Olympische Spelen in Amsterdam dat jaar.

Dat wil alleen niet zeggen dat er vóór 1928 niet gevoetbald werd in Muiderberg. In 1919/1920 werd de voetbalclub 'Muiderberg' opgericht, in die tijd ook wel de 'Muiderbergsche Football Club' (M.F.C.) genoemd, welke speelde op een veld dat begrensd werd door de Badlaan, Flevolaan en Zeeweg. Deze locatie stond toentertijd ook bekend als de 'Speelweide'.

In 1920 is de aanvraag tot toetreding tot de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB) [2] gedaan die vlak daarna werd gehonoreerd [3].

De club 'Muiderberg' heeft het niet alleen op de Speelweide wedstrijden gespeeld. In 1921 verhuisde de voetbalclub 'Muiderberg' naar het Kocherbos op ruwweg de helft van het terrein zoals het nu bekend is. Niet lang daarna ging de club naar het Kocherbos





tegenover de Israëlitische begraafplaats om vervolgens te eindigen achter de begraafplaats bij het Echobos. In 1924/1925 diende 'Muiderberg' dit veld te verlaten en werd de club opgeheven [4]. De nodige spelers van 'Muiderberg' zijn daarop gaan voetballen voor 'Muiden'.

In het clubblad SCM Nieuws (waarover hierna meer) uit 1952 [5] wordt er onder het kopje 'Enkele dingen van allerlei aard uit de oude doos' aangehaald dat in het seizoen 1922-1923 Muiderberg met 13 punten als 5e was geëindigd in de tweede klasse A van de AVB. Hierbij wordt verder vermeld: 'de club 'Muiderberg' is echter een jaar over de kop geweest en toen op 1 september 1928 opnieuw opgericht'. Dit bevestigt dat we dus al meer dan 100 jaar voetballen in Muiderberg.

OPRICHTING VOETBAL VERENIGING MUIDERBERG

Slechts een paar jaar na oprichting van de VVM in 1928 was het eerste kampioenschap al een feit: de VVM werd in seizoen 1930/31 kampioen van de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB) derde klasse. In die tijden was het niet ongebruikelijk dat



De zogenoemde 'Speelweide', gelegen aan de Zeeweg, waar de voetbalvereniging 'Muiderberg' en voorloper van de VVM in 1920 wedstrijden speelden (crop uit ansichtkaart Muiderberg, Sportterrein)

Het elftal van de voetbalclub 'Muiderberg' uit 1920, wat zijn wedstrijden speelde op de 'Speelweide'. vlnr staande Ko ter Beek, Piet Slokker, Willem Hazelaar, Henk Hermesen, Piet ter Beek, Piet Cornelissen en Theo ter Berg. Meest rechts grensrechter Jan Sol. Zittend vlnr Johan van der Wijk, Henk van der Tas, Gerrit van der Tas en George van der Tas

meerdere familieleden/leden van dezelfde bloedlijn deel uitmaakten van het voetbalteam, net zoals bij voetbalclub 'Muiderberg' ook het geval was, zoals een foto in de krant uit 1932 laat zien.

Een paar jaar later, in 1936, werd wederom de VVM kampioen van de Amsterdamsche Voetbal Bond tweede klasse. Met dit kampioenschap, maar zeker ook in combinatie met de economische crisis van die tijden, trad een verval in. De nodige spelers vonden het kampioenschap van 1936 een mooi moment om met voetbal te stoppen. Ten gevolge van de crisis trokken ook spelers weg naar de grotere omliggende steden op zoek naar werk. In de loop der jaren zakte de VVM af naar de derde klasse AVB en in 1939 moest de VVM bijna worden opgeheven omdat het vaak voorkwam dat er minder dan 11 spelers voorhanden waren om wedstrijden te spelen.

RONDOM DE TWEDE WERELDOORLOG

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vond er een ommekeer plaats toen onder leiding van Dhr. Timmer als voorzitter in 1942 een clubstructuur werd opgetuigd. In 1945 kwam



VOETBAL



er een abrupt einde aan de verbintenis van Dhr. Timmer toen deze op 3 augustus van dat jaar werd begraven. Wel heeft de voorzitter meegemaakt dat in 1944 de Dorpswei werd verlaten en het terrein in het Kocherbos in gebruik werd genomen. Dat de nieuwe structuur zijn vruchten afwierp werd al snel duidelijk, daar in het seizoen 1945-1946 de VVM clubkampioen werd van de derde klasse AVB.

FUSIE MET ETOS, VVM WORDT SCM

Zes jaar na de Tweede Wereldoorlog in 1951 fuseerde de voetbalvereniging met de gymvereniging Etios, wat leidde tot de naam waaronder de sportclub heden ten dage bekend staat: Sport Club Muiderberg. Vlak daarna werd deze club ook uitgebreid met een handbalvereniging. Het is in de jaren 50 dat het zeer voorspoedig gaat met de sportclub en dan in het bijzonder met de voetbalafdeling. Zo werd SCM in 1953 kampioen van de tweede klasse AVB met in de gelederen onder andere de Ambonees Jopie Titelay (zie ook MHM magazine nummer 5, september 2023). Dit werd gevolgd door het kampioenschap van de eerste

klasse AVB in 1955. Met dit laatste kampioenschap werd ook promotie naar de vierde klasse van de KNVB afgedwongen.

GESTAGE GROEI

In de jaren zestig bleef de voetbalvereniging gestaag doorgroeien en bleven ook de resultaten komen. In 1962 werd SCM kampioen van de vierde klasse KNVB. In die tijd bestond het principe van direct promoveren (en degraderen) nog niet zoals we dat nu kennen. Er werd toen met drie andere kampioenen gestreden om een promotieplaats en helaas voor SCM greep de club naast deze promotie.

Omdat langzaam maar zeker ook de club uit zijn jasje begon te groeien – er was behoefte aan bijvoorbeeld een tweede veld - werd er in 1963 een actiescomité opgericht om de groei van de club financieel te ondersteunen. Voor de uitbreiding was een aantal opties voorhanden, waaronder uitbreiding in het Kocherbos. Hierbij zou de gemeente onder meer zorgen voor het veld en de vereniging zou dan de opstellen bekostigen. Dit bleek een brug te ver en een uitbreiding moest noodgedwongen op de lange baan worden geschoven. Dat een dergelijke situatie op den duur onhoudbaar ging zijn, bleek in 1967 toen Muiderberg ondertussen gegroeid was naar 5 seniorenteams en maar liefst 4 jeugdteams.



Het voetbalteam van Voetbal Vereniging Muiderberg bij oprichting in 1928





◀ Plattegrond met alle locaties waar in Muiderberg is gevoetbald

Desondanks dat het vlaggenschip van de vereniging mindere jaren kende, floreerde de sportvereniging als geheel; in 1977 werd de hockeyclub aan SCM toegevoegd, in 1979 werd er formeel gestart met damesvoetbal en in 1980 kwam er een zaterdagafdeling bij. Het damesvoetbal was helaas geen lang leven beschoren en in 1986 moest deze door een gebrek aan speelsters worden opgeheven.

In het midden van de jaren tachtig weet SCM de weg omhoog weer te vinden. Na het winnen van de nacompetitie in 1985 weet de club te promoveren naar de eerste klasse AVB en dat wordt in het jaar daarop (1986) herhaald. Helaas was er dat jaar geen plaats voor een club uit de AVB om te promoveren naar een klasse van de KNVB, waardoor SCM noodgedwongen bleef steken in de eerste klasse

AVB. In financiële zin waren er ook veranderingen te bemerken, daar in 1984 de shirtreclame zijn intrede doet bij SCM.

CLUBTENUE

Hoewel velen zich het huidige tenue voor de geest kunnen halen, heeft ook deze de nodige veranderingen doorgemaakt, waarbij er zelfs een verhaal de ronde doet dat Real Madrid invloed heeft gehad op de kleurstelling.

Over het allereerste tenue uit 1919/1920 bestaat wat verwarring. Zo wordt er gesteld dat het eerste tenue wit was met een rode kraag en dat deze gemaakt zouden zijn door de echtgenote van de toenmalige openbare lagere school. Op de elftalfoto uit 1920 is echter te zien dat er gebruik werd gemaakt van een zwart/wit verticaal gestreept shirt en witte broek en zwarte kousen.

In 1921 werd dit tenue ingeruild voor een volledig zwarte versie, met witte

OP NAAR DE NEGEN MORGEN

Alhoewel niet voor iedereen toentertijd zichtbaar, was het actiescomité onder de radar stevig bezig met het bij elkaar harken van de financiële middelen voor de uitbreiding en het comité kon in 1970 trots melden dat het streefbedrag van 50.000 gulden was binnengehaald.

Niet veel later, in 1972, kwam het voetbalcomplex aan de Dijkweg in beeld, nu bekend als sportpark De Negen Morgen, als alternatief voor het Kocherbos en daarna ging het snel. Op 1 november 1973 sloeg mevrouw M. Grijsenhout, de vrouw van de toenmalige voorzitter, de eerste paal voor het nieuw te bouwen clubhuis, welke in 1974 gerealiseerd was.



UPS AND DOWNS

Sportief gezien ging het echter minder met SCM omstreeks die tijd. In 1977 degradeerde de voetbalclub (zondag-1) na 22 jaar uit de vierde klasse van de KNVB en werd het teruggezet naar de eerste klasse AVB. Twee jaar later, in 1979, was degradatie helaas weer een feit en moest een stap terug worden gezet naar de tweede klasse AVB.



Krantenknipsel met het voetbalteam van VVM in 1932 [6]

Clubhuis van SCM in 1974





Kleurstelling van de tenues door de jaren heen. 1919-1920 eerste tenue met zwarte/witte verticale banen met witte broek | 1921-1948 zwart tenue | 1948-1954 geel shirt met blauwe broek | 1950-1954 niet-courant rood tenue met witte baan | 1954-1965 geel shirt met blauwe "V" en blauwe broek | 1965-1972 wit tenue | 1972-1978 wit shirt met blauw/wit/gele schuine band

kraag. Hierbij zou het Haagse H.B.S. (Houdt Braef Stant), dat drievoudig kampioen van Nederland in die jaren werd, als inspiratiebron hebben gefungeerd. Ditzelfde tenue werd gebruikt bij de oprichting in 1928 van de VVM.

In het 20-jarige jubileumjaar in 1948 werd er gekozen voor een geel/blauwe kleurstelling, afgeleid van de Muiderbergse vlag. Dit had met name te maken met het feit dat het zwarte tenue weinig kleurvast was en langzaam maar zeker vervaalde door het vele wassen in kokend water. Dit had daarmee weinig te maken met het verhaal dat toen rondging, dat de voetbalbond AVB druk zou hebben uitgeoefend op de VVM om de kleurstelling te veranderen om zo een beter onderscheid met het tenue van de scheidsrechter te bewerkstelligen.

Van 1948 tot 1954 was het tenue een geel shirt met blauwe broek en kousen met gele

boord. In 1954 werd het shirt verfraaid met een blauwe "V". Interessant om te zien op een aantal elftalfoto's in de jaren 1950-1954 was dat een aantal spelers een rood shirt droeg met een brede witte baan in het midden, met witte kragen. Als het ware een 'omgekeerd' Ajax-shirt.

In de jaren vijftig en zestig domineerde het Spaanse Real Madrid de Europese velden met 6 eindoverwinningen in de Europacup 1, tegenwoordig Champions League geheten. Die club zou - volgens de verhalen - de inspiratiebron hebben gevormd om in 1969 te kiezen voor een hagelwit

tenue, net zoals de Spaanse topclub. In het clubblad (later meer) werd juist als reden aangegeven dat de gekozen kleuren blauw en geel van het op dat moment gebruikte tenue, en dan vooral de gele kleur, langzaam vaal werden, door een onjuiste wasbehandeling en/of mindere kwaliteit van de stof [11]. Hierdoor vond men dat het aanzicht van het elftal gedurende het seizoen minder werd en de kleur wit werd gezien als een uitstekend alternatief. Echter, ook met dit witte shirt waren er 'wastechnische problemen' daar deze shirts na verloop van tijd juist van wit naar meer willekeurig en daarmee ongedefinieerd gevlekte versies vershoten.



Eerste elftal van SCM kampioen van de 2de klasse AVB in 1953

Staan van links naar rechts: verzorger Jan Kortekaas, grensrechter B vd Berg, T de Haan, A Timmer, G v Rooyen, H v Tilborg, G Soer, trainer Scholten, A Hoetmer, H Groos, voorzitter J v Zanten, scheidsrechter C Grijzenhout
Knielend: Titelay, J v Tilborg, J Brouwer, H Gijzen, K Karte, J Koster



In 1972 kregen de witte shirts een schuinlopende blauw/wit/gele baan, waarbij de shirts ook voorzien werden van rugnummers. Met de verbeterde kwaliteit van de gebruikte stoffen, alsmede ook met de nieuwe generaties wasmachines, waren de wasproblemen ook de wereld uit.

CLUBBLAD

Net zoals ieder ander zichzelf respecterende club, verscheen er ook bij VVM/SCM een clubblad. In oktober 1945 zag het eerste clubblad het levenslicht, "De Kwaker" geheten en dit blad zou het vier jaargangen volhouden. Ook het tweede clubblad hield het vier jaar vol en luisterde naar de naam VVM Nieuws, welke in 1952 door de fusie ging luisteren naar de naam SCM Nieuws en heeft bestaan tot en met 1964. Van meerdere jaargangen zijn hier nog uitgaven van bewaard gebleven en de informatie die daar in staat zou ook tegenwoordig nog waardevol genoemd kunnen worden. Om hiervan een voorbeeld te noemen. Alhoewel het tempo tijdens voetbalwedstrijden de laatste decennia stevig omhoog is gegaan, zijn de concepten van het welbekende 'Hollands aanvalsspel' weinig veranderd, zoals ook blijkt uit een bericht in het clubblad uit 1953 [7]. Onder het kopje 'Aanwijzingen' van de trainer, Dhr. Scholten, staat vermeld dat "... de 2 doelpunten, die voor de rust zijn gemaakt, zijn beide over de vleugels gespeeld. Men wisselt af met lang en kort spel, daardoor speelt men een verdediging uit elkaar en dit sticht verwarring. Ook moeten jullie er om denken, dat wil men, een hoog tempo blijven spelen, dat de bal eerder afgespeeld moet worden". Zonder te weten wie dit gezegd heeft, zou men zonder meer menig hedendaagse voetbaltrainer naar voren kunnen schuiven als zijnde de persoon die dit stelt. Een 'aanwijzing' die meer past bij die tijdgeest van Dhr. Scholten is "... zorg er voor, dat je steeds een kwartier voor de wedstrijd aanwezig bent en niet dat je medespelers in spanning staan te wachten of die of die wel komt". Dat in combinatie met de melding elders in het clubblad "... een voetbalterrein waar jullie hoogstens 5 minuten van af wonen....".

Het clubblad SCM Nieuws is in 1964 opgevolgd door het blad geheten 'De Zandhaas', waarvan de laatste papieren versie in 2015 het levenslicht zag. Zoals bekend zal zijn, is de term 'Zandhazen' de bijnaam van de Muiderbergers. Een groot verschil met de vorige twee clubbladen was de ruime aanwezigheid van advertenties, met daarin bekende Muiderbergse namen als Automobielbedrijf De Wegman, Makelaarskantoor Vlaanderen, Rijschool Any Dale en vele andere bedrijven.

Noemenswaardig is het bericht uit maart 1966 [8], dat de trainer - Dhr. Scholten - had aangegeven op een dusdanige leeftijd te zijn, dat het trainen van het elftal een te zware belasting voor hem werd. Dit bericht kwam stevig binnen bij de vereniging, daar men niet beter wist dan dat Scholten de trainer was van SCM. Men moest op zoek naar een nieuwe trainer en daar moest eens goed over worden nagedacht wie dat dan moest worden. Voor het nieuwe seizoen werd een nieuwe trainer gevonden, Dhr. Kanne [9]. In het kleine Muiderberg waren ook buitenlandse spelers actief, getuige de Spaanse topscorer Domingo Bayo van het eerste elftal [10]. Dhr. Bayo werkte als gastarbeider Nederland in de bouw en had er plezier in om tijdens de weekenden een balletje te trappen als Zandhaas.



INTERVIEW MET SJAAK SWART

Eén van Nederlands bekendste voetballers is geboren in Muiderberg: Sjaak Swart. Alhoewel Sjaak Swart niet lang in Muiderberg heeft gewoond, was dit overzichtsartikel niet compleet zonder een interview met hem.

Weet u wellicht waar u precies in Muiderberg geboren bent?

'Ik ben geboren in een Herenhuis aan het strand van Muiderberg. Ik maak zelf altijd de grap: 'Ze hebben me gevonden op het strand.' Ik heb hier toen 2,5 jaar gewoond, voordat ik naar Amsterdam verhuisde'.

Op basis van de archieven van MHM kan worden vastgesteld dat het genoemde herenhuis aan de Nienhuis Ruyskade stond.

Op zeer vroege leeftijd bent u met uw ouders naar Amsterdam verhuisd. Heeft u wellicht nog specifieke herinneringen aan/van Muiderberg toen u daar woonde?

'Ik heb er dus 2,5 jaar gewoond, dus veel herinneringen heb ik niet aan die tijd omdat ik nog klein was. Wel waren we veel met familie, omdat mijn opa en oma er ook woonden in die tijd'.

Heeft u nog banden (gehad) met Muiderberg gedurende uw leven nadat u was verhuisd?

'Ik ben er de jaren erna nog veel geweest, omdat mijn opa en oma er dus woonden. Ook vrienden woonden er, dus we kwamen er nog regelmatig. Totdat ook zij naar Amsterdam verhuisden'.

Kent u bekende mensen die actief zijn (geweest) in de voetbalwereld die een band hebben/hadden met Muiderberg?

'Nee, geen contacten uit de voetbalwereld. Wel ken ik Freek de Jonge, die ik nog weleens gezien heb'.

Heeft u wellicht de verrichtingen van voetbalclub SC Muiderberg gevolgd?

'Ja, vroeger wel. Toen keek ik ook nog weleens bij wedstrijden. Ik heb er zelfs nog weleens vriendschappelijk tegen gevoetbald'.

Zijn er wellicht andere dingen aangaande Muiderberg die u te binnen schieten (niet noodzakelijkerwijs voetbal gerelateerd)?

'Ik heb een aantal keer gegeten in een van de restaurants aan het strand, waar ik altijd erg lekker heb gegeten en graag kwam'.

In 1968 wordt er stilgestaan bij het veertigjarig jubileum van de sportclub/voetbalvereniging [12]. Vol trots wordt er teruggeblikt op de Olympische Spelen van Amsterdam. Dat een klein landje als Nederland zo maar een organisatie van zo'n formaat kan optuigen, werd gezien als een prestatie van formaat: "Groot in de organisatie, groot in de sport en zijn prestatie's, en financieel sprongen zij er waarachtig toen goed uit. Een pracht jaar dat 1928. Wat hebben wij genoten van de diverse internationale sporten op elk gebied..."

En zoals eerder al aangegeven waren de Olympische Spelen de reden tot oprichting van de VVM: 'Geïnspireerd door dit mooie sportjaar in ons land kwamen er in Muiderberg 17 jonge kerels bij elkaar, en kwam de Sportclub Muiderberg (toen nog VVM geheten) tot stand. Deze oprichters waren als volgt: Willem de Gooyer, Herrie ter Beek, Jan ter Beek, Willem ter Beek, P. De Raadt, Koen Groos, Henk Hermsen, Piet Slokker, Klaas Bouwmeester, Gerrit Koster, Jaap Vreeken, Jo van Wijck, Jan van den Berg, Bertus van den Berg, Theo van den Berg, George v.d. Tas, Ab Gogh en D. Timmer'. De opletende lezer heeft al bemerkt dat hier 18 namen staan in plaats van 17, waarmee het citaat begint. Er werd in het bijzonder stilgestaan bij de rol die Dhr. J. van Zanten heeft vervuld binnen de vereniging. Begonnen als penningmeester, om vervolgens 22 jaar lang de functie van voorzitter van de vereniging te bekleden. In 1967 maakte Dhr. Van Zanten tijdens de jaarvergadering bekend dat hij het opportuun vond om het stokje over te dragen. Tijdens diezelfde vergadering werd Dhr. Van Zanten benoemd tot erevoorzitter. Dhr. Van 't Kruijs werd daarop benoemd als opvolger van Dhr. Van Zanten.

In 1968 vond er nog een andere wisseling plaats. Ten gevolge van een verhuizing was Dhr. Kanne niet

langer in staat om trainer te zijn van het eerste elftal en werd Dhr. Karte als trainer aangesteld als trainer. Voor velen een bekende, daar Dhr. Karte aanvoerder was geweest van het eerste elftal.



In het speciale kerstnummer van De Zandhaas uit 1970 [13] wordt verslag gedaan van een buitengewone ledenvergadering die twee maanden daarvoor was bijeengeroepen. Onderwerp van gesprek waren de plannen over de nieuwe accommodatie. Op 19 oktober was er door Burgemeester en Wethouders (B&W) een plan aan het bestuur van de sportclub voorgelegd voor een alternatieve locatie. Het originele plan van de Sportclub voor uitbreiding in het Kocherbos, was door de Provinciale Staten van op grond van een onaanvaardbare

tafel geveegd aantasting van het landschapsschoon. Een mogelijke bezwaarprocedure zou minimaal 3 jaar in beslag nemen en gezien de precare situatie bij de club, wilde B&W een andere route bewandelen. Zoals te lezen valt in het clubblad [13] behelsde het plan van B&W het neerzetten van een clubgebouw en aanverwante speelvelden op een stuk grond achter het Echobos, dat kort daarvoor van het Ministerie van Defensie was overgenomen. Het terrein van 100 bij 400 meter groot zou ruimte kunnen bieden aan drie velden, een langgekoesterde wens van de Sportclub. In de notulen staat "B&W achtte deze situering ook haalbaar bij Provinciale Staten en wilde daar voorlopig 1 veld aanleggen en aan ons verhuren". Op zich was dit een goede stap voorwaarts, maar er zaten nog wel wat haken en ogen aan. Zo liep er dwars over het terrein een sloot die gedempt zou moeten worden, de bereikbaarheid (met name van de bezoekers) was zo goed als onmogelijk, er was geen aansluiting voor aardgas mogelijk op dat moment en

EDWARD METGOD

TRAINER VAN SPORTCLUB MUIDERBERG 1988-1990

Sportclub Muiderberg (SCM) heeft in de loop der jaren verschillende trainers gehad, waarvan de (nationaal) meest bekende Edward Metgod is geweest. Edward Metgod was doelman en heeft ruim 370 wedstrijden gekeept voor HFC Haarlem en Sparta Rotterdam, alsmede 1 optreden in het Nederlands elftal. In het kader van de terugblik op de historie van SC Muiderberg, mag een interview met Edward Metgod niet ontbreken.

Hoe is het trainerschap van SC Muiderberg op uw pad gekomen?

'Het was in de periode dat ik net mijn beide trainersdiploma's had gehaald en ik keeper was bij HFC Haarlem. Op dat moment was Gerard van der Lem de assistent-trainer bij Haarlem en een zwager van Gerard was lid van de SCM. Via die zwager en op initiatief van de toenmalige voorzitter van SCM, Jan Jongbloed, is contact gelegd om te zien of ik beschikbaar was

als trainer van SCM. Omdat ik op dat moment professioneel voetbal speelde, is de afspraak gemaakt dat ik samen met Herman van der Sluis het trainerschap van SCM op me zou nemen en dat heb ik twee seizoenen gedaan, van 1988 tot en met 1990. Laat ik hier bij benadrukken dat Herman een belangrijke rol heeft gespeeld. Een ervaren trainer en fijn mens die de regio en de competitie goed kende en ook spelers voor de club kon interesseren'.

Welke herinneringen heeft u aan SCM?

"Het was mijn eerste club als trainer en daarmee was het een bijzondere ervaring. In beide seizoenen zijn we gepromoveerd, 1 keer rechtstreeks en 1 keer via de nacompetitie. Als trainers was het een echte teamprestatie voor mij en Herman,



nog enkele aandachtspunten. Meest belangrijke punt waren de kosten die hiermee geassocieerd waren. Een voorzichtige schatting op dat moment kwam uit rond de 175.000 gulden, wat meer was dan het bedrag waarvoor het actiecomité ruwweg een decennium daarvoor opgericht, vanuit was gegaan. Echter, rekening houdende met een aantal subsidiepotten en met medewerking van de gemeente zou het wellicht toch haalbaar zijn, op zijn vroegst in 1972. Dat men er toen niet ver naast zat, heeft u hierboven kunnen lezen: in 1974 ging de langgekoesterde wens naar een nieuwe plek en accommodatie in vervulling.

MUIDERBERGERS, BEKENDE NEDERLANDERS EN (BETAALD) VOETBAL IN MUIDERBERG

In historische volgorde is de eerste bekende voetballende Muiderberger niemand minder dan Mister Ajax, Jesaia (Sjaak) Swart. Sjaak Swart is in 1938 in Muiderberg geboren en heeft maar kort als baby zijnde in Muiderberg gewoond.

Guus Dräger is van 1959 tot en met 1961 trainer geweest van SCM. Guus heeft van 1941 tot en met 1951 bij Ajax als spits gespeeld in het team waar onder meer Rinus Michels ook als voetballer deel van uitmaakte. Als spits is Guus 13 keer uitgekomen voor Oranje.

Een andere trainer van SCM eind jaren tachtig/begin jaren negentig is Edward Metgod geweest, keeper van onder meer Haarlem en enkelvoudig Oranje international. Onder Metgod heeft SCM de hoogste positie in het betaald voetbal behaald. Reden genoeg om hem hier over te bevragen (zie kader).

Een andere voormalig Ajax-voetballer die midden jaren negentig van de vorige eeuw kortstondig voor SCM heeft

gespeeld is Farid van Raaijen. Farid speelde in de Ajax jeugdteams onder meer met de broertjes De Boer, de broertjes Witschge en Dennis Bergkamp. Een talentvolle speler met potentie die helaas door een voetbalcarrière bedreigende blessure het betaalde voetbal vaarwel heeft moeten zeggen.

De huidige penningmeester en voetballer van SCM Zaterdag 2, Joris Dekker, heeft onder meer voor, zoals het toen heette FC OmniWorld, nu beter bekend als Almere City (uitkomende in de Eredivisie), AFC Amsterdam, Jong Volendam en AFC Ajax Zaterdag 1 gespeeld. Bij datzelfde FC Omniworld heeft Tom Heijnen aan het begin van deze eeuw gespeeld.

Als laatst kan gemeld worden dat er twee talentvolle Muiderbergse jonge voetballers momenteel in de Ajax jeugd spelen, zijnde Noud Koopmans en Tom Verhoeven.

REFERENTIES

1. www.scmuiderberg.nl
2. Sportkroniek, 15 september 1920, bladzijde 204
3. Sportkroniek, 22 september 1920, bladzijde 228
4. Sportkroniek, 28 Augustus 1924, bladzijde 1021
5. Clubblad S.C.M., 1e jaargang, nummer 2, sept 1952
6. Gooi en Eemlander, 2 juli 1932
7. Clubblad S.C.M., 1e jaargang, nummer 5, febr 1953
8. Clubblad De Zandhaas, 3e jaargang, nummer 26, maart 1966
9. Clubblad De Zandhaas, 4e jaargang, nummer 29, oktober 1966
10. Clubblad De Zandhaas, 4e jaargang, nummer 30, december 1966
11. Clubblad De Zandhaas, 6e jaargang, nummer 2, april 1968
12. Clubblad De Zandhaas, 6e jaargang, nummer 3, sept 1968
13. Clubblad De Zandhaas, 8e jaargang, nummer 11 kersteditie, 1970



gezien mijn andere verplichtingen in die periode. Ik kan mij nog goed herinneren dat wij op een boerenkar door het dorp werden gereden om beide promoties te vieren, waarbij we ook langs de haven van Muiden zijn gereden. Wat mij ook nog bijstaat was de enorme betrokkenheid van de mensen van de club. Omdat we op dat moment in de hoofdklasse van de AVB (Amsterdamsche VoetbalBond) speelden, was er ook veel aandacht van met name de krant 'De Courant / Nieuws van de Dag', waardoor er ook in de regio veel aandacht aan de

prestaties van de club werd besteed. Verder kan ik mij goed herinneren dat er enkele hele goede spelers op het veld stonden. Weet dat ik in die periode als professional speelde en dus veel vergelijkingsmateriaal had en er waren er een paar bij - ik ga geen namen noemen in deze om anderen niet tekort te doen - die het amateurniveau echt ontstegen waren. Tenslotte, Dick Advocaat had het trainerschap van HFC Haarlem net overgenomen en hij stelde voor om een oefenwedstrijd tussen HFC Haarlem en Muiderberg in het stadion van Haarlem te organiseren. Omdat ik onder contract stond bij Haarlem, speelde ik aan de kant van Haarlem en Herman nam de honneurs als trainer van Muiderberg waar. En zo waar, Muiderberg heeft die oefenwedstrijd gewonnen. Waarmee nogmaals bevestigd werd

dat er echt een paar goede spelers rondliepen bij SC Muiderberg".

Heeft u nog een anekdote uit die periode?

'In die periode had ik een parttime baan in de ochtenden, in de middagen waren de trainingen bij Haarlem, ik had een gezin en was ook nog trainer van Muiderberg. Waar de spelers van Muiderberg na de wedstrijd nog wel eens wilden blijven hangen in de bar was ik al weer onderweg. Ze hebben mij toen getracht te verleiden om toch te blijven door een pop in de bar neer te zetten, met een sigaret in de mond en een glas bier in de hand. Helaas voor de spelers heeft die pop mij niet kunnen verleiden en het kan zijn dat ze gemeend hebben dat ik die pop niet gezien heb, omdat ik die opzichtig negeerde'.

OVER HET LEVEN IN MUIDERBERG 1942-1952

Een terugblik op mijn kindertijd
(deel 1)

door AREND VÁHL

Over leven in Boschlust

Boschlust is tegenwoordig een tot twee woonhuizen verbouwd hotel aan de Brink 25 en 26. De directeur van de Kruitfabriek, Johannes Bredius, verhuurde het rechterdeel in 1942 aan mijn vader. Het achterafhuis aan de Brink met zijn lange toegangswegen en vreemdelingvriendelijke burens werd onderdeel van zijn ingewikkeld overlevingsplan.

Onderduikadres

Bijna alle joodse en halfjoodse kinderen die de oorlog overleefden hebben een moeilijk leven gehad. Omdat mijn vader het onderduiken goed had voorbereid en uitgevoerd heb ik slechts last gehad van

een licht trauma. Soms ben ik in staat tragikomisch over mijn onderduikperiode aan de Echoboszijde van de Brink en de onderduikperiode aan de Kocherboszijde van de Brink te schrijven. Al schrijvende herontdekte ik de belangrijke rol die tante Jaan Ter Beek-Post en het domineespaar Verhoef in mijn kindertijd gespeeld hebben.

Op de vlucht vanuit Hongarije

Mijn vader Lászlo Váhl was primair een kennismigrant en pas secundair een vluchteling. In Hongarije was er sprake van een Jodenstop op de universiteiten. Mijn vader studeerde in Duitsland

◀ Het in 1903 gebouwde café De Echo, brandde in 1909 af en werd vervangen door dit nog altijd bestaande pand toen Hotel Boschlust (rijksmonument nr 511951), dat één travee langer werd dan zijn voorganger (foto 2020)

en ging in 1934 in Nederland aan de slag. Hij trouwde er met mijn niet-joodse moeder als eerste stap in de richting van integratie. Mijn vader was een deskundige op het gebied van de warmteleer en een ervaringsdeskundige op het gebied van discriminatie die in het Nederland zonder vooroordelen een toekomst wilde opbouwen. Hij zou, na vele omzwervingen, na de oorlog professor worden in Delft.

Helaas was mijn moeder door haar huwelijk Hongaarse geworden. Toen mijn vaders arbeidscontract afliep werden hij en mijn moeder uitgewezen naar Hongarije. Als uitvinder met wat naamsbekendheid werd mijn vader gelukkig in 1936 door Werkspoor in Amsterdam uitgenodigd om er te komen werken. Het vinden van huisvesting was in die tijd niet moeilijk. Het startend gezinnetje vond een flat aan het Merwedeplein pal onder de flat van de familie Frank. In de Rivierenbuurt wemelde het in die tijd van beschutting zoekende joodse vluchtelingen.

In 1938 komen de Europese leden van de familie Váhl in Amsterdam bij elkaar. Er wordt vergaderd met Vechten, Vluchten of Verstijven als thema. De familie kiest voor verstijven en gaat naar huis. Mijn vader begint met het maken van een plan om onder te duiken als de moffen binnenvallen.

Arend Váhl, geboren Amsterdam 6 maart 1943. Gewoond Muiderberg 1943-1952, schrijft over zijn onderduikperiode als kind in ons dorp. Vahl was in zijn werkzame leven ingenieur. Dit artikel is het eerste van een reeks van 5 autobiografische artikelen over zijn kinderjaren in Muiderberg.



Met vader in sept '43, met moeder in augustus '44

Mijn vader benadert het onderduiken als een gefaseerd project. Het gezin wordt minder kwetsbaar gemaakt door een echtscheiding van tafel en bed. Er wordt een aparte geheime huisvesting/werkplek door vader voor vader gezocht. Een technische bibliotheek met loket. Vader maakt afspraken met zijn werkgever over "thuiswerken" en

inkomen. Moeder verhuist met haar 2 halfjoodse kinderen. De Duitsers discrimineren niet. Voor hen is een halfjood ook een jood. Vader is zogenaamd zoek. In Muiderberg krijgt Boschlust een early warning systeem en een verborgen ruimte. Het systeem werkt zo goed dat vader af en toe komt logeren. Het dorp, de rijkspolitie, bevolkingsadministratie en de telefoniste van de rijks-telefooncentrale leven met ons mee. Leven in ons dorp is veilig maar voelt tegelijk als het leven op een vulkaan.

Slechts één keer gaat het mis. Niet in Muiderberg maar in Hollandse Rading. Moeder stapt op de bus bij de Hakkelaarsbrug en stapt voorzichtig in Hilversum over. Vader reist vanuit Utrecht. In Hollandse Rading ontmoeten zij elkaar. Langzaam zwelt de buik van mijn van tafel en bed gescheiden moeder op. Negen maanden later wordt ik geboren als Arend Steven Váhl, mannelijk geslacht, twee joodse grootouders.

Hongerwinter 1944/5

In de hongerwinter springen de boeren van Muiderberg bij en maakt vader voedseltochten. Zijn uitvindersknobbel helpt hem bij het in leven houden van zijn gezin. Op Noorthey groeit nog steeds de Topinamboer die hij er plantte. Mijn vader gaf mij de volgende levensles mee: Zorg dat je behalve veel lang houdbaar eten in voorraad hebt ook een moestuin, een fiets met een bandenplakset en een bagagekarretje in huis hebt.

Vader kwam tegen het einde van de oorlog te vroeg, te onvoorzichtig naar huis. Hij werd opgepakt. Zijn Hongaarse paspoort met een dikke J

Houten buitenhuis **Noorthey**, gebouwd 1933 als kindertehuis. Na de oorlog opvang NSB kinderen wier ouders waren opgepakt; daarna vakantiehuis/kampeercentrum Hervormde Jeugdgraad van Amsterdam, genaamd Roodekerce. Thans particuliere woning (zie vd Heijde/Dam, Oud Muiderberg, p 19)

Op het landgoed groeit nog steeds topinamboer, ook genoemd aardpeer, dat door mijn vader werd geplant als voedsel in de tweede wereldoorlog. De knol is van een aan de zonnebloem verwante plant. Smaakt zoet met een vleugje noot en is afkomstig uit Noord Amerika.





**DE SPIL**
FYSIO & MANUELE THERAPIE

**Hans Spil, de praktijk voor
fysio- en manuele therapie
in Muiderberg**

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dry needling
- Sportfysiotherapie
- Medische fitness
- Medical taping
- Sportmassage
- Ontspanningsmassage

Googweg 3, 1399 EP Muiderberg

Telefoon 0294 26 4444
E-mail info@despil-therapie.nl
Internet despil-therapie.nl

Schaatskleding.net
De winkel waar je alles voor het schaatsen kunt vinden!

Telefoon 0294 26 5822 | E-mail info@despil-active.nl
Internet www.schaatskleding.net

**De Spil**
schaatsservice
schaatskleding.net



**OUDSHOORN**
ERSWINKEL

GROENTE - FRUIT - PRIMEURS - KAAS - NOTEN - WIJN

Dorpsstraat 29a | 1399 GT Muiderberg | 0294-263215 | info@verswinkeloudshoorn

>> vervolg van p 31

van Jood erin deed niet ter zake. Er moesten loopgraven gegraven worden. Of het nu de Stelling van Amsterdam of de Hollandse waterlinie was Muiderberg moest verdedigd worden tegen onze bevrijders. Vader schakelde om van duiken naar vechten en weigerde te graven. In plaats van hem standrechtelijk te executeren kreeg hij opdracht een verkeerd gegraven loopgraaf dicht te gooien.

Vaders moeder overleefde de oorlog in Hongarije en kwam via een Oostenrijks overlevingskamp naar Nederland om er aan te sterken en uit te huilen voor zij doorreisde naar een broer van vader in Australië. Van haar kreeg ik de volgende levensles: Koop nooit een huis en zorg dat je voldoende goud en juwelen in de zoom van je onderbroek naait.

▼
Recepten voor bereiding noodvoedsel uit suikerbieten, bietenpulp en suikerwater, verzuurd bietensap, stroop, havermoutpap etc. (document uit de verzameling van de auteur)



Café De Echo, na herbouw van het afgebrande, in 1863 gebouwde pand (foto omstreeks 1903)

ONS LEVEN IN HOTEL BOSCHLUST

Ons huis was vroeger een hotel in de badplaats Muiderberg. Heel vroeger heette het Café De Echo. Hotel "Boschlust" raakte na het aanleggen van de afsluitdijk in verval. Het werd gekocht door meneer Bredius, de directeur van de kruifabriek in Muiden. Het hotel werd opgedeeld in een woonhuis en twee appartementen. Wij woonden in het woonhuis.

Naast ons woonde in het boven-appartement de familie Peeman: Peeman de duikbootkapitein met zijn Peevrouw en hun Peekat. Toen zij verhuisden kwam daar de familie Damsma uit Amsterdam wonen. Een vrolijke kunstzinnige familie met onder andere een zoon die mij op de boerderij zou opvolgen. In het benedenappartement woonde de familie Vooren. Een boormeester uit

Indië met vrouw en dochter Beppie. Een dochter die liever een zoon had willen zijn.

In ons deel van het hotel had je op de begane grond de eetzaal, de keuken boven de voorraadkelder en de toiletten. Boven zijn de vele kamerdeuren nog vaak genummerd. De zolder is immens groot. Onze tuin is een deel van het terras van het voormalige hotel. Voor een klein kind is na Brink 25-26 ieder ander huis benauwend krap.

Onze tuin is oppervlakkig vrij van grind, munitie, radio's en uniformen gemaakt. De Duitsers hebben er na hun logeerpartij nogal wat achtergelaten. Als vader een struik verplaatst doet hij meestal verrassende vondsten. Onder het tuinhok is er een gras en onkruidvrije strook. Ideaal voor het poten van aardappelen. Iedere week graaf ik ze uit en kijk of er al oogst is.

Vanuit het zijraam op de slaapverdieping zie je bomen met daarachter een lantaarn. Op winternachten zie je door het raam zwaaiende piepende vangarmen. Het is uiterst belangrijk dat je van de WC naar je bed rent en niet struikelt bij het in je bed springen. Iedereen weet toch dat je onder de dekens moet liggen voordat de WC is doorgelopen.

Vanuit onze achterraam op de eerste verdieping kan je het Muiderslot achter de joodse begraafplaats zien liggen. Pampus zie je niet maar hoor je omdat er oude munitie tot ontploffing gebracht wordt. Eén keer maakte dat erg veel lawaai toen er een complete scheepslading ongewild ontplofte. Een bescheiden knalletje verteelden bij de knal toen de kruifabriek plofte.



Monumentaal Historisch Muiderberg

WORD DONATEUR!

..... en help mee de activiteiten van de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg verder uit te bouwen door een bedrag over te maken op NL 57 RABO 0361 7054 33 t.n.v. stichting st-MHM.

Vul daartoe uw adresgegevens* in op het formulier op onze website st-mhm.nl/word-donateur.

Wij sturen u graag als dank een aardigheidje en u wordt uitgenodigd voor onze activiteiten.

WORD LID VAN DE 'CLUB VAN 100'!



U kunt ook lid worden van de 'Club van 100' van de Stichting. Dan steunt u ons werk met een vast bedrag per jaar meerdere jaren achtereenvolgend.

Dit is fiscaal voordelig voor u omdat de stichting de status Culturele ANBI heeft verkregen.

Een win-win situatie.



Zie voor meer informatie www.st-mhm.nl

Donaties

Eind december mochten wij 90 donateurs noteren samen goed voor € 2600. Aan allen onze grote dank!

Onze sponsors

AA accountant Els Grootendorst
Fysiotherapie De Spil
Installatiebedrijf C.D. de Haan B.V.
Slagerij Dalmulder
Spar Muiderberg
Vlaanderen Makelaardij B.V.
Verswinkel Oudshoorn

* beheer adressenbestanden geschiedt conform de AVG volgens onze regeling verwerking persoonsgegevens, in te zien op onze website.

'Club van 100'

De stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg heeft vanwege haar status van Culturele ANBI, april 2022 op kunnen richten, de Club van 100. De eerste twee leden waren mevrouw Claudia de Raadt en de heer Frank de Wit. Inmiddels is het ledental opgelopen tot 19, waar wij zeer mee zijn verguld! Wij ervaren het als een compliment voor de manier waarop wij, met name via dit magazine onze doelstelling invullen.

De Culturele ANBI geeft mensen die een periodieke donatie aan ons vast leggen voor 5 jaar een bijzondere fiscale aftrekmogelijkheid. In tegenstelling tot de 'gewone' ANBI mag u bij de Culturele ANBI het aftrekbare bedrag van uw schenking met 25% verhogen. Een voorbeeld.

U doet een jaarlijkse schenking van € 100, aftrekpost wordt € 125. Bij een tarief van 37% betaalt u dan maar € 53,73 netto! U bent lid geworden van onze 'Club van 100'! Een win-win situatie.

Dus als u ons nu een 'gewone donatie' verleent van € 50 dan kost u de stap naar de Club van 100 netto maar € 3,73 extra! Wij hopen dat nog meer donateurs in die categorie die overstap willen overwegen.

De voorzitter en de penningmeester leggen u graag de verdere details uit. Bijvoorbeeld, dat de overeenkomst uiteraard de mogelijkheid kent het meerjarige contract te ontbinden bij overlijden zodat niet uw nabestaanden met de verplichting worden opgezadeld, en dergelijk zaken.

Voor nadere informatie, mail penningmeester@st-mhm.nl en wij maken graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

3e bijeenkomst 'Club van 100' - zaterdag 18 november 2023, OC De Steeg

Het was op die zeer natte zaterdagmiddag dat de leden van de Club van 100 samenkwamen. Wij zaten comfortabel droog in het OC en hadden medelijden met de ouders en de kindertjes die op de Brink in de stromende regen de intocht van Sinterklaas bijwoonden. Het was de derde bijeenkomst van de Club. De eerste was 29 oktober 2022, de tweede 10 juni vorig jaar.

Ook Gré Dam, onze erevoorzitter, 90 jaren jong, was gekomen. Na het welkomstwoord bood onze voorzitter namens Jan de Beus onze archivaris de nieuwe leden het welkomstpakket aan, een set 'doubletten' uit ons archief. Gunneweg kon de aanwezigen ook informeren over recente activiteiten. Frits Vlaanderen, onze secretaris speelde de door hem gemaakte compilatie van het radioprogramma met Mies Bouhuys af (meer hierover in dit nummer op pag.).

Ook namen Claudia de Raadt en Hugo Landheer de gelegenheid te baat om hun resp. boekjes, De 13 van de Molen en Oorlog in het Gooi, te promoten en er enkele exemplaren van te verkopen. Onder het genot van een hapje en een drankje ondertekende de heer Stefan Crijns zijn schenkingsovereenkomst en werd dusdoende officieel lid van de 'Club'. Frank Steensma en Jos Gunneweg tekenden namens de stichting.

Een paar weken eerder ondertekenden in klein comité reeds mevrouw Annelies Heutink en mevrouw Sheila Struyck als ook een persoon die als lid anoniem wilde blijven.



Leden 'Club van 100' (november 2023)

mw. De Raadt, Muiderberg
dhr. De Wit, Muiderberg
Anonymus I
dhr. Van den Elzen,
Muiderberg
mw. De Haan van Meekeren,
Muiderberg
dhr. Den Hengst, Muiderberg
dhr. en mw. Homan,
Muiderberg
dhr. Janssens, Muiderberg
dhr. Petersen, Muiderberg

dhr. Rebel, Muiderberg
dhr. Rijnders, Enkhuizen
dhr. Van der Veen,
Muiderberg
Anonymus II
dhr. Zijlstra, Muiderberg
dhr. Landheer, Muiderberg
mw. Struyck, Muiderberg
dhr. Crijns, Muiderberg
mw. Heutink, Muiderberg
Anonymus III



De vraag kwam tot me waarom ik lid van de Club 100 ben geworden van Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg. Sinds 2021 ben ik donateur. Ik vind het een loffelijk streven en een mooie prestatie om op deze wijze de geschiedenis van Muiderberg vast te leggen en onder onze aandacht te brengen.

Sinds 1991 woon ik in Muiderberg. Door jarenlang vroeg weg en laat thuis van mijn werk in Amsterdam was mijn verbinding met Muiderberg niet zo groot, behalve dat ik het een heerlijk dorp vond en vind om in te wonen en te genieten van de mogelijkheden zo dichtbij huis te kunnen zeilen, wandelen en fietsen.

Door middel van het tijdschrift Monumentaal en Historisch Muiderberg vind ik het leuk me op deze manier te verbinden met de geschiedenis van Muiderberg.

En waarom nu dan lid van de Club 100? Puur om financieel technische redenen.

Ik had net mijn donatie overgemaakt in september, toen ik las van de mogelijkheid je voor 5 jaar vast te leggen en dat mij dat nauwelijks iets meer kostte, maar de Stichting er wel bij zou varen als ik mijn bedrag verhoogde tot € 100. Zo gelezen, zo gedaan. Op een lang leven van de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg met dank aan de vrijwilligers!

Annelies Heutink



Stefan Crijns tekent 'Club 100' contract

JAARVERSLAG 2023 ACTIVITEITEN ST MONUMENTAAL & HISTORISCH MUIDERBERG

Het jaar 2023 is het derde volle jaar na de oprichting van de stichting op 6 november 2020.

Wij lopen in chronologische volgorde de belangrijkste activiteiten in vogelvlucht langs. Naast activiteiten die gericht waren op het publiek en de uitwerking van onze doelstelling op de kerngebieden 'monumentaal' en 'historisch', waren er zaken op het gebied van fondsenwerving aan de orde.

Woensdag 22 februari Presentatie bouwplan Kerk aan Zee

Op deze avond vond er in Muiderberg in de Kerk aan Zee een informatieavond plaats voor de inwoners van Muiderberg over het plan voor een gebouw achter en aan de kerk. De kerkenraad gaf tekst en uitleg en er werd een maquette getoond. Ook de voorzitter van onze stichting voerde het woord en herhaalde zijn pleidooi om in te haken op het door de gemeente Gooise Meren op te starten traject voor het opstellen van een 'kerkenvisie'. De kerkenraad nam deze boodschap voor kennisgeving aan en deelde mee dat nu het 'vergunningentraject' wordt onderzocht.

Vrijdag 3 maart Presentatie MHM nr. 4

Op vrijdagavond 3 maart hebben de redactieleden Jos Gunneweg, Jan de Beus en John Zevenbergen, de eerste exemplaren van het 4e nummer van het magazine Monumentaal & Historisch Muiderberg, met daarin het hoofdartikel over de bewoners van Buitendijken aangeboden aan degenen die daarin zijn geïnterviewd. Met een kop koffie en een taartje en een wijntje werd het een



gezellige leesclub.

De wijk Buitendijken kent een voorgeschiedenis van ruim 30 jaar, beginnend eind jaren '60 en eindigend 2001. Het leek nu wel het moment om eens terug te kijken op de ontstaansgeschiedenis daarvan. Dit is gedaan in een reeks van drie artikelen van de hand van Jos Gunneweg. Het eerste ging over 'het ontwerp'. In het nummer daarna ging het over

'de bouw'. En als laatste over 'de bewoners'. Hierin komen een aantal Buitendijkers - oud en jonger, lang hier woonachtig of korter - aan het woord waarbij hen ook is gevraagd van waar zij kwamen. In deze aflevering niet in de eerste plaats de geschreven bronnen, maar verhalen van mensen over vroeger en nu.

Zaterdag 4 maart Vergadering algemeen bestuur

Op deze vergadering, gehouden in OC De Steeg werden alle statutair verplichte onderwerpen, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 2022 en de begroting en het activiteitenplan 2023.

Aansluitend aan de vergadering hebben de bestuursleden de bijsluiters in de exemplaren van het net van de pers gekomen nieuwe nummer van het magazine ingestoken en werden de 'priority' exemplaren voor donateurs en leden van de Club van 100 door Michiel Koekkoek in het dorp bezorgd.

Woensdag 29 maart Artikel Flevorama in Gooi- en Eemlander met inbreng st-MHM

Op die dag verscheint een groot artikel van de hand van Joyce Huibers over de in de verkoop gebrachte villa Flevorama. Jan de Beus en Jos Gunneweg mochten daar namens onze stichting de historische achtergrondinformatie bij verschaffen.



foto - Frank Steensma, montage - Willemijn Leurs

Donderdag 27 april Koningsdag - Optreden Echo Oproepers

Ingebed in het programma van st Muiderbergse Feesten trad op twee tijdstippen de Echo Oproeper op. In dit geval, Claudia de Raadt.

Donderdag 25 mei Startbijeenkomst kerkenvisie Gooise Meren

Op deze dag vond een bijeenkomst plaats in de Verlosserkerk te Bussum van de wethouder en zijn ambtenaren, alle kerkeigenaren (monument en geen monument) en culturele organisaties als start van de door de gemeente samen met

kerkeigenaren en erfgoedorganisaties op te stellen 'Kerkenvisie'. Namens onze stichting waren aanwezig Jos Gunneweg en Michiel Koekkoek.

Een KERKENVISIE is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van zo'n kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Het gaat dan over alle kerkgebouwen in die gemeente: monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, ongeacht denominatie.

Zaterdag 10 juni 2e bijeenkomst Club van 100

De Club van 100 telt inmiddels 15 leden. Zij werden door het bestuur voor een gezellig en educatief samenzijn uitgenodigd in het OC. Het werd een buitengewoon geanimeerde bijeenkomst. Meer hierover in MHM nr 5 p 37.

Open Monumentendagen in Muiderberg za 9 – zo 10 september afgelast

Het bestuur moest tot zijn diepe spijt besluiten de OMD 9-10 september niet door te laten gaan. Om de reden dat in datzelfde weekend ook Swing op de Brink plaatsvond. Beide evenementen hebben hun eigen, totaal verschillende karakter, waarvoor ook bij de OMD de Brink belangrijk is, maar dan in zijn 'natuurlijke' staat. Het bestuur heeft dit uitvoerig in het 5e nummer van het magazine toegelicht.

We hebben het stukje miscommunicatie opgelost en nu wel sluitende afspraken kunnen maken voor 2024.

Donderdag 28 september Brief met bezwaren zonnepark Noordpolder verzonden

Een brief met de gedegen onderbouwde bezwaren tegen dit idee van de Joodse Gemeente werd op genoemde datum verzonden. Ook werd een inbreng geleverd in verschillende overlegsituaties. Samen met de bezwaren van andere organisaties leidde dit ertoe dat het idee uiteindelijk werd ingetrokken. Eindresultaat stemt tot tevredenheid.

zaterdag 14 oktober Oral history sessie geschiedenis Hotel Café Flora

Op deze zaterdag kwamen telgen van de familie van de oude eigenaren van Café-Hotel Flora naar het OC om met de redactie te spreken. Uitvoerig verslag zie MHM nr 6 p 13.

Dinsdag 14 november Zienswijze bezwaren Tracé voorstellen hoogspanningsleidingen TENNET ingediend

Onze stichting heeft een zienswijze ingediend omtrent het voorgestelde variant tracé Noordpolder m.b.t. de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad door TenneT. Meer hierover op p 13 van MHM nr 6.

Zaterdag 18 november Oral history Ambonnezen kamp

In de ochtend van deze zaterdag werden gesprekken gevoerd met oud bewoners van Ambonnezenkamp De Coehoorn. Zie hiervoor MHM nr 6 p 13.

Zaterdag 18 november 3e bijeenkomst Club van 100

Er is sprake van een stevige groei van deze club van speciale donateurs. Op deze bijeenkomst werd stilgestaan bij het feit dat zich inmiddels het 19e lid had aangemeld! Een verslag ervan is opgenomen in MHM nr. 6.

Woensdag 30 november Erfgoedoverleg

Op 30 november vond in Muiden in het Muizenfort het Erfgoedoverleg plaats van de wethouder en de erfgoedambtenaar met de historische kringen, de archeologische club en de landelijke erfgoedorganisaties. Thijn Westermann en Jos Gunneweg waren daar namens onze stichting aanwezig. Meer hierover leest u in de rubriek 'Monumentaal Muiderberg' op p 4 van MHM nr 6.

Boek project

Er werd hard gewerkt aan de fondsenwerving. Deze was per 31-12 nog niet helemaal rond.

Archief aanwinsten

Ook in het verslagjaar mocht de stichting weer diverse objecten, documenten, prenten en oude foto's ontvangen voor het archief. Onze archivaris Jan de Beus doet daar in ons blad, in de rubriek 'Nieuwe aanwinsten in de schatkamer van Monumentaal en Historisch Muiderberg' verslag van.

Bestuurssamenstelling

Het algemeen bestuur bestond tot 6 november 2023 uit Jos Gunneweg, voorzitter, Jan de Beus, vicevoorzitter, Frits Vlaanderen, secretaris, Frank Steensma, penningmeester, Thijn Westermann en Michiel Koekkoek, lid. Michiel besloot na zijn eerste termijn, op de genoemde datum zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij zegde toe wel een aantal uitvoerende werkzaamheden te willen blijven doen.

Het bestuur bedankt Michiel voor zijn inzet en uiteraard voor zijn toezegging die zeer welkom is.

Voor deze vacante bestuursplaats is inmiddels een aspirant opvolger gevonden en wel in de persoon van John Zevenbergen die eerder reeds de redactie kwam versterken. Van beide kanten wordt een proeftijd van een half jaar aangehouden.

Wisseling voorzittersfunctie

Voorts heeft per 31 december Jos Gunneweg na die functie vanaf de oprichting te hebben vervuld, met het oog op de noodzakelijke verjonging van het bestuur, de voorzittershamer overgedragen aan Frits Vlaanderen.

Hij had dit al geruime tijd tevoren aangekondigd.

Gunneweg blijft tot eind februari 2024 lid van het Algemeen bestuur en zal daarna toetreden tot de Raad van Advies. Zo is een soepele overdracht van zijn taken gewaarborgd.

Het bestuur dankt Jos Gunneweg voor zijn inzet en wenst Frits Vlaanderen veel succes in zijn nieuwe rol.



Financieel jaarverslag 2022 en 2023

Het verslag over 2022 werd reeds op 17 februari van het verslagjaar door onze accountant afgerond en op 8 maart door de kascontrolecommissie, bestaande uit Frank de Wit en Cees Petersen, beiden lid van de Club van 100, goedgekeurd waarna het op 4 maart door het AB definitief werd vastgesteld en conform de ANBI vereisten, op de website gepubliceerd.

Het financieel jaarverslag 2023 moet nadat het jaar is afgerond eenzelfde procedure doorlopen.

De financiële administratie van de stichting werd ook dit jaar verzorgd op basis van naturasponsoring door AA Accountant Els Grootendorst te Hilversum, waarvoor het bestuur haar hierbij hartelijk dank zegt.

Opgesteld,
Muiderberg, 31 december 2023

Jos Gunneweg, voorzitter
Frits Vlaanderen, secretaris



Situatiefoto's Jos Gunneweg

ZEEMEEUW OP POOTJES?

Dit is actuele geschiedenis. Als u dit leest is het alweer twee maanden geleden, het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 januari. Het zelden vertoonde verschijnsel van een zanddijk om café-restaurant De Zeemeeuw om het hoge en door de noordenwind nog hoger op onze kust opgestuwde water weg te houden.

Dankzij snel handelen en het Muiderbergse saamhorigheidsgevoel werd deze klus vlot geklaard.

We leven in tijden van klimaatverandering dus is wellicht een meer definitieve oplossing wenselijk. Kijk eens naar dit voorbeeld uit het verleden, toen De Zeemeeuw op pootjes boven het water zweefde. Hoog genoeg voor de hoogste stormvloed.



Muiderberg De Pier

COLOFON

Monumentaal & Historisch Muiderberg is een uitgave van stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg (st-mhm), opgericht 6 november 2020 en wordt twee keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Muiderberg en per post aan donateurs en andere relaties buiten het dorp toegezonden. Het blad is ook af te halen bij de adverteerders. Het is buiten Muiderberg ook in de verkoop à € 6 bij boekhandel Los in Bussum.

De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door Muiderbergse ondernemers die ook een advertentie krijgen in ons blad.

Redactie:
Jos Gunneweg (hoofdredacteur)
Jan de Beus en John Zevenbergen (leden).

Aan dit nummer werkten verder mee Huib ter Haar en Arend Váhl. De door auteurs ondertekende artikelen zijn op persoonlijke titel. Stukken ondertekend door de redactie en het bestuur geven de mening van de redactie resp. het bestuur weer.

Ontwerp, opmaak en fotobewerking:
Gerard Boer (design.gewima.nl).

Druk:
Magazine Masters, oplage 1750.

Bestuur Stichting MHM:
Frits Vlaanderen (voorzitter), Jan de Beus (vice-voorzitter), vakature (secretaris), Frank Steensma (penningmeester), Thijn Westermann (lid) en John Zevenbergen (aspirant lid).

Raad van Advies:
Gré Dam (erevoorzitter), Jan ter Beek, Margot Eras, Hugo de Graaff, Jos Gunneweg, Jeanne Oosterbaan, Claudia de Raadt, Peter Wegman en Nel de Wit.

Bij het samenstellen van dit nummer heeft de redactie rekening gehouden met de auteurswet en de AGV. Het doel van deze publicatie is niet commercieel doch dient uitsluitend een cultureel belang. Mocht enig persoon van mening zijn dat desniettemin zijn/haar rechten zijn geschonden verzoeken wij deze contact met ons op te nemen via één van onderstaande adressen.

Raadplegen archief en bibliotheek:
Jan de Beus (debeus@hetnet.nl)

Reacties:
Postbus 44, 1399 ZG Muiderberg
(bestuur@st-mhm.nl)

Website: www.st-mhm.nl

Bankrekening:
NL57 RABO 0361705433 t.n.v. Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg
KvK nr: 80828957

EHM Monumentaal
Historisch
Muiderberg

Help mee
de Muiderbergse
geschiedenis
levend te houden

Draag je steentje bij
Word donateur
of
Lid van de 'Club van 100'



www.st-mhm.nl